

10.12.1999

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω και το τρίλεπτο της δευτερολογίας μου;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Μπορείτε, κύριε συναδελφε εκ Βοιωτίας ορμώνμενος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ (Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μολονότι Βοιωτός ... ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

(Λουκάς Αποστολίδης): Όχι μόνο ότι είναι Βοιωτός, αλλά και διότι είναι φίλος, κύριε Κατσαρέ, χωρίς να κάνω διακρίσεις στους συναδέλφους.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Η φιλία προέρχεται από την κοινή αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων της Βοιωτίας, τα οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε με κάθε τρόπο.

Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το τρίλεπτο της δευτερολογίας μου για να τονίσω τη σημασία που έχει η αναβάθμιση και η προβολή των προβλημάτων της κτηνοτροφίας. Και το λέω αυτό, γιατί κανείς δεν αρνείται σε αυτήν την Αίθουσα ότι η κτηνοτροφία σήμερα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση της. Ποτέ δεν αντιμετώπιζε τόσα πολλά προβλήματα ο τομέας της ζωϊκής παραγωγής. Ο τομέας αυτός επηρεάζει καταλυτικά το εισόδημα και την επιβίωση των κατοίκων της ελληνικής υπαίθρου και ιδιαίτερα των μειονεκτικών και ορεινών περιοχών.

Βλέπουμε καθημερινά το φαινόμενο της απερήμωσης των ευαίσθητων εθνικά περιοχών της χώρας μας και των ορεινών περιοχών. Η Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να λύσει το πρόβλημα. Αντίθετα κάνει ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά της, με την ανικανότητα που τη χαρακτηρίζει άλλωστε, να υποβαθμίζει καθημερινά το εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο των κτηνοτρόφων.

Ποια είναι τα προβλήματα του τομέα της ζωϊκής παραγωγής: Ο τομέας χαρακτηρίζεται από αποεπένδυση. Έχουμε τεράστια έλλειψη επενδύσεων, έχουμε χαμηλές τιμές στα κτηνοτροφικά προϊόντα, έχουμε πολύ αυξημένες τιμές στις εισροές και στο κόστος παραγωγής, έχουμε υψηλά έως ληστρικά επιτόκια δανεισμού της Αγροτικής Τράπεζας, που είναι πρωτοφανή στα επίπεδά τους για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκεί να θυμίσω στο Σώμα ότι τα επίπεδα των επιτοκίων δανεισμού για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Γερμανίας είναι στο ύψος του 3,5%. Εδώ διερωτώμεθα: Είναι δυνατόν να είναι ανταγωνιστική η ελληνική κτηνοτροφία με τόσο υψηλό επιτόκιο δανεισμού και με τόσο μεγάλη διαφοροποίηση ως προς τα επίπεδά του; Βέβαια έχουμε και την υπερχρέωση του κλάδου, που προέρχεται από λάθη και παραλείψεις και από την πολιτική των κυβερνήσεων της δεκαετίας του 1980, με τα αγροτικά NET και τους αγρονομικούς ελέγχους και με τη διευκόλυνση των εισαγωγών των προϊόντων.

Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κτηνοτροφικών προϊόντων έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Οι εισαγωγές μόνο κτηνοτροφικών προϊόντων και των εισροών και των ειδών που αποτελούν μέρος του κόστους παραγωγής, υπερβαίνουν το ένα τρισεκατομμύριο δραχμές.

Είναι η χώρα μας ελλειμματική σε κτηνοτροφικά προϊόντα και αυτό είναι απαράδεκτο, την ίδια στιγμή που δεν γίνεται τίποτε για την προώθηση των προϊόντων και την ίδια στιγμή που δεν στελεχώνονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και οι άλλες υπηρεσίες εποπτείας του Υπουργείου Γεωργίας, ώστε να ελέγχουν τις λαθραίες εισαγωγές ζωοκομικών προϊόντων στη χώρα μας από τρίτες χώρες, αλλά και από άλλες χώρες γειτονικές.

Και βέβαια δεν μπορεί να αποτρέψουν οι υπηρεσίες, όπως είναι στελεχωμένες και όπως δεν είναι οργανωμένες, την εκδήλωση των ζωνοδόσων με τις τεράστιες ζημιές που συνεπάγεται η εκδήλωσή τους στο ζωικό κεφάλαιο και τελικώς στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.

Πρέπει να επισημάνω ακόμη ότι οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων, που δικαιούνται άλλωστε, με αποτέλεσμα πολλοί απ' αυτούς να φεύγουν από τα χωριά τους, να φεύγουν από την υπαίθρο και να μετεγκαθίστανται, άνεργοι πλέον, στα μεγάλα αστικά κέντρα ή να μεταναστεύουν.

Εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο των πρώτων ετών μετά την περίοδο του πολέμου και πάλι επί των ημερών σας.

Βέβαια γνωρίζετε ότι συνολικά το αγροτικό εισόδημα μειώνεται σημαντικά. Τα

τελευταία τρία χρόνια μειώθηκε κατά 12%, όταν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και το κατά κεφαλήν εισόδημα, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, και θέλω να το σχολιάσετε, αυξάνει κατά 3,5%.

Πώς ανέχεσθε εσείς ως Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος μία απόκλιση για το εισόδημα των αγροτών της τάξεως του 7% ή του 8% ετησίως; Αυτή είναι η κοινωνία των δύο ταχυτήτων. Αυτές είναι οι μεγάλες διακρίσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την πολιτική του ΠΑΣΟΚ.

Βέβαια, κύριε Υφυπουργέ, παρακολουθείτε και θα παρακαλούσα να τα διαβιβάσετε στον κύριο Υπουργό, ο οποίος αρνείται να μας ακούσει, γιατί πολλές φορές είμαστε σκληροί. Και αρνείται και να απαντήσει.

Κύριε Υφυπουργέ, όταν έχουμε επερώτηση, πρέπει να σέβεται τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ο κύριος Υπουργός και ο κάθε Υπουργός. Δικαιούται η Κυβέρνηση να ορίσει τον κ. Φουντά, συμφωνώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Κύριε Μπασιάκο, θα μου επιτρέψετε να παρέμβω. Για δέκα λεπτά ο κύριος Υπουργός θα δει τους Συνεταιρισμούς και μετά θα είναι μέσα στην Αίθουσα.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Να όριζε άλλη ώρα. Τον κ. Φουντά τον τιμώ, όπως ξέρετε, αλλά επειδή χειρίζεται ο ίδιος ο Υπουργός τα θέματα στις Βρυξέλλες και επειδή έκανε και κάποιες ατυχείς δηλώσεις χθες, θα ήθελα να ακούσει και τις δικές μας τις απόψεις. Είναι αδιανόητο να προτείνει το Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ένα σημαντικό μέτρο κοινωνικού χαρακτήρα, που δεν είναι επιδότηση στην παραγωγή, κύριε Υφυπουργέ, και που είναι το μέτρο που εξαγγείλαμε με τον Πρόεδρο του Κόμματος στα Γρεβενά για το βοήθημα των κτηνοτρόφων των πεδινών περιοχών, τριάντα χιλιάδες το μήνα και των ορεινών περιοχών, σαράντα χιλιάδες το μήνα, και να έρχεται ο κύριος Υπουργός και να λέει ότι είναι αντικοινοτικό το μέτρο.

Εδώ μας παραπλανά και δίνει επιχειρήματα στους Ευρωπαίους, αν ποτέ το έθετε στις Βρυξέλλες, για να το απορρίψουν. Δεν αποτελεί στήριξη στην παραγωγή, κύριε Υφυπουργέ. Αυτά είναι πρωτόγνωρα λάθη, την ίδια στιγμή που μιλάει για αντικοινοτικά μέτρα.

Έχει δικαίωμα να λέει στη Βοιωτία για το βαμβάκι ότι "εγώ θα επιβάλω την κατάργηση της συνυπευθυνότητας μέχρι εξήντα στρέμματα για το βαμβάκι". Είναι κάτι, που δεν γίνεται και που εν πάση περιπτώσει απερρίφθη από λάθη της Κυβερνήσεως. Λοιπόν, μπερδεύει τα κοινοτικά και τα αντικοινοτικά μέτρα.

Να αγκαλιάσει με ένα μέτρο τους κτηνοτρόφους και να μας πει τι θα κάνει ο κύριος Υπουργός για να στηρίξει το εισόδημα των κτηνοτρόφων, το οποίο συρρικνώνεται καθημερινά. Μας λέει, "πού θα βρούμε τα λεφτά για να καλύψουμε το σύνολο των κινδύνων για τη ζωική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο". Και βέβαια θα τα βρούμε. Θα κάνουμε καλύτερη αξιοποίηση των εισφορών που αυξήθηκαν επί ΠΑΣΟΚ κατά 50%, κύριε Γεωργακόπουλε, χωρίς να υπάρχει επέκταση στους ασφαλιστικούς κινδύνους.

Και δεν κάνει κάτι και με το θεσμό της αντασφάλισης. Δεν τον αξιοποιεί. Είναι ένας θεσμός που επικρατεί με επιτυχία σε όλες τις φιλελεύθερες χώρες. Και δεν θα κάνουμε και τις σπατάλες που κάνετε εσείς και που δημιουργείτε τεράστια προβλήματα. Δεν αναφέρομαι στα σκάνδαλα, αναφέρομαι μόνο στις σπατάλες αυτήν τη φορά. Είναι ύψους πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δραχμών. Εκεί θα βρούμε τα λεφτά, κύριε Υφυπουργέ.

Έλεγε ο κ. Τζουμάκας στο παρελθόν ότι είναι αντικοινοτικές οι αποζημιώσεις για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές. Έρχεται τώρα ο κύριος Υπουργός Γεωργιάς, ο κ. Ανωμερίτης, διαψεύδει τον κ. Τζουμάκα κατόπιν εορτής και λέει "τι λέτε; Το 95% των μέτρων που ζητούσαν οι αγρότες και η Νέα Δημοκρατία τα έχουμε εφαρμόσει" και αντικρούει τον κ. Τζουμάκα.

Τότε ήμασταν λαϊκιστές. Σήμερα βέβαια είμαστε επιμηθείς. Πολύ σωστά λέμε τις προτάσεις μας και τις θέσεις μας, αφού ο κύριος Υπουργός παραδέχεται ότι το 95% γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται το 100%, άλλο αν ο κύριος Υπουργός και η Κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει τίποτε απ' αυτά τα οποία εμείς λέμε.

Και πάλι παραπλανά τον κόσμο έστω κι αν αντιφάσκει, διότι λέει ότι εφαρμόζει τα μέτρα, όταν δεν κατήργησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα -μέτρο που ζητούσαμε όλοι μας και που είναι συμβατό με τους κοινοτικούς κανονισμούς, κύριε Γεωργακόπουλε- όταν αρνείται να εφαρμόσει τη μείωση του ΦΠΑ από 18% στο 8%, όταν αρνείται να μειώσει το τιμολόγιο της ΔΕΗ και όταν αρνείται συστηματικά -θα το κάνει

ίως παραμονές εκλογών για λόγους ψηφοθηρικούς- να μειώσει τα ληστρικά επιτόκια δανεισμού της Αγροτικής Τράπεζας. Μήπως κι αυτό είναι αντικοινοτικό μέτρο; Έρχεται δε θρασύτατα ο κύριος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας παραμονές των εκλογών και λέει ότι θα ρυθμίσω το θέμα με τα πανωτόκια. Πόσες φορές έχει φέρει στη Βουλή ρυθμίσεις για τα αγροτικά χρέη ή τα χρέη λόγω των πανωτοκίων, που είναι αναποτελεσματικές ρυθμίσεις; Έρχεται παραμονές των εκλογών βέβαια επειδή πιέστηκε από την τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι εμπεριστατωμένη και είναι και συνεπής εδώ και τόσες φορές που την καταθέτουμε και που είναι η μόνη που επιλύει το πρόβλημα. Ο κύριος Υπουργός Γεωργίας την άλλη φορά επαίρετο ότι πολλοί αγρότες θα μπουν στην ρύθμιση. Πόσοι αγρότες έχουν μπει στη ρύθμιση του ΠΑΣΟΚ, κύριε Υφυπουργέ; Είναι αναποτελεσματικότερη η ρύθμιση.

Αλλά πώς θα καλύψει η Κυβέρνηση τις κομματικές επιλογές στις δανειοδοτήσεις και της κάθε μορφής πολιτικής με κομματική ή προσωπική σκοπιμότητα; Ακριβώς ανεβάζοντας το επιτόκιο δανεισμού ή επιτρέποντας στις τράπεζες -και οι τράπεζες κράτος είναι- να επιβάλουν τα πανωτόκια που έχουν κριθεί και παράνομα από αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα στον αγροτικό τομέα.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή).

Έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Τι κάνετε γι' αυτό; Απολύτως τίποτα. Όταν έρχεται η περίοδος της σφαγής των αμνοεριφίων, κάνετε εισαγωγή από το εξωτερικό για να μειώσετε τις τιμές. Προσπαθώντας να επιλύσετε το πρόβλημα του πληθωρισμού, για να σας δώσουν εύσημα από τις Βρυξέλλες, μειώνετε σημαντικά το εισόδημα των κτηνοτρόφων. Αυτό κάνετε κι όταν έρθει η ώρα των επιδοτήσεων λέτε να μην τις παίρνουν τώρα τις επιδοτήσεις -από τις 15 Οκτωβρίου που δικαιούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι- αλλά ας τις πάρουν στις αρχές του χρόνου και κινδυνεύουμε να χάσουμε επιδοτήσεις από τις καθυστερήσεις. Αλλάξατε το σύστημα με την κατάργηση των υπηρεσιών του Υπουργείου της Γεωργίας, της ΔΙΑΓΓΕΠ, για να διευκολύνει το σύστημα και φέρατε ακόμα πιο αναποτελεσματικό σύστημα, αφού δεν λειτουργεί κανένας οργανισμός από αυτούς οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με τη νέα νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή των επιδοτήσεων. Αυτά είναι τα λάθη της Κυβέρνησης, αυτές είναι οι παραλείψεις της Κυβέρνησης, αυτή είναι η ανικανότητά της γι' αυτό έχει οδηγηθεί ο αγροτικός κόσμος στην καταψήφιση του ΠΑΣΟΚ, κάτι που θα επαναλάβει πολύ σύντομα είμαι βέβαιος, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, διότι βλέπει ότι το σημερινό αδιέξοδο ...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ολοκληρώστε, κύριε Μπασιάκο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: ... δεν μπορεί να αρθρεί, αν δεν αλλάξει η Κυβέρνηση και αν δεν εφαρμοστεί το μεγαλόπνοο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Ευχαριστώ.