

19.12.2000

\_ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας)\_: Εδώ ήταν. Μισό λεπτό, κύριε Μπασιάκο, γιατί ήταν στα έδρανα και βγήκε ελπίζω για δευτερόλεπτα. Μπορείτε σιγά σιγά να ετοιμάζεσθε. Έρχεται...

Ορίστε κύριε Μπασιάκο, έχετε το λόγο.

\_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ\_: Κυρίες και κύριοι συναδελφοί, συζητούμε τον κρατικό Προϋπολογισμό και εκτός από την υποβαθμισμένη παρουσία όχι μόνο των Βουλευτών, όχι μόνο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά κυρίως της Κυβέρνησης -και αυτή η υποβαθμισμένη παρουσία απεδείχθη από την απομάκρυνση του κυρίου Υπουργού από τα κυβερνητικά έδρανα, και πάντως ενός Υπουργού που δεν είναι ο κατ' εξοχήν αρμόδιος για τον κρατικό Προϋπολογισμό, εκτός αν θέλει να ασχοληθώ κατά κύριο λόγο με τα ζητήματα του Υπουργείου Εργασίας, δηλαδή, της αρμοδιότητάς του που είναι πάρα πολύ κρίσιμα αλλά ...

\_ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας)\_: Κύριε συνάδελφε, με όλη την εκτίμηση που σας έχω παρακαλώ μη δημιουργείτε θέμα.

\_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ\_: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.

\_ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας)\_: Κύριε συνάδελφε, η Κυβέρνηση με βάση τον Κανονισμό εκπροσωπείται στα κυβερνητικά έδρανα με οποιονδήποτε Υπουργό της.

\_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ\_: Το ξέρουμε, κύριε Πρόεδρε.

\_ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας)\_: Δεύτερον, υπήρξε ένα κενό για δευτερόλεπτα γιατί χρειάστηκε ο κύριος Υπουργός Εργασίας μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του να κάνει ένα τηλεφώνημα.

\_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ\_: Εγώ δέχθηκα να καθυστερήσω ...

\_ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας)\_: Πολύ ωραία. Λοιπόν, μην το κάνουμε πολιτικό ζήτημα. Συνεχίστε σας παρακαλώ και θα σας κρατήσω το χρόνο της διακοπής που έκανα εγώ.

\_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ\_: Το κάνουμε θέμα διότι είναι σοβαρό ζήτημα αλλά φοβάμαι ότι και το Προεδρείο, κύριε Πρόεδρε, υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη συζήτηση με το να μην εξαρτά την πρόοδο της εισήγησής μας και ειδικότερα της Αντιπολίτευσης, από την παρουσία αρμόδιου Υπουργού.

Και αναφέρομαι στην υποβάθμιση και θα σας πω γιατί. Διότι όπως είπε και ο γενικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Κασσίμης καταθέτοντας και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναβάθμιση των συζητήσεων και την καλόπιστη αν θέλετε ανταλλαγή απόψεων εν όψει της κατάρτισης του Προϋπολογισμού και εν συνεχεία της συζήτησης επί του ισολογισμού των παρελθόντων ετών, ζητήσαμε να υπάρχει μια διαδικασία η οποία να εξελίσσεται πριν κατατεθεί ο Προϋπολογισμός. Να υπάρχει, δηλαδή, μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων εν όψει της κατάρτισης του Προϋπολογισμού. Αυτό που συμβαίνει και στο τελευταίο νομοσχέδιο με την πιο μικρή αν θέλετε διάταξη είτε στα πλαίσια της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής είτε στα πλαίσια της Ολομέλειας με την ανταλλαγή απόψεων αλλά και τη

δυνατότητα που έχει η Κυβέρνηση να τροποποιήσει συγκεκριμένες διατάξεις αν το επιθυμεί, δεν συμβαίνει δυστυχώς με τον κρατικό Προϋπολογισμό που αποτελεί αν θέλετε την κορυφαία διαδικασία στα πλαίσια της νομοθετικής δυνατότητας που έχει η Βουλή, ώστε να καταρτίζεται η οικονομική διαχείριση της χώρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ.)

Γι' αυτόν το λόγο διαμαρτυρόμαστε, διότι δεν παρέχεται η ευχέρεια στους Βουλευτές πέρα από ένα μονόλογο, πέρα από διαδοχικούς μονολόγους των Βουλευτών που ανέρχονται στο Βήμα, να υπάρχει ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και δυνατότητα από την ίδια την Κυβέρνηση να τροποποιήσει ενδεχομένως ορισμένα κονδύλια και να μεταβάλει κάποιες πολιτικές λόγω των συζητήσεων οι οποίες διεξάγονται στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι δυνατό να συζητούμε την οικονομική διαχείριση μιας ολόκληρης χρονιάς, έστω και κατά τη διάρκεια πέντε συνεδριάσεων χωρίς να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη οποιαδήποτε καλόπιστη πρόταση κατατίθεται είτε από Βουλευτή της Πλειοψηφίας είτε από Βουλευτή της Μειοψηφίας.

Είναι, λοιπόν, ανάγκη να προχωρήσουμε σε τροποποίηση του Κανονισμού, ώστε να προβλέψουμε δυνατότητα συζητήσεων προ της κατάρτισης του κρατικού Προϋπολογισμού και όχι μόνο η κατάρτιση του Προϋπολογισμού και εν συνεχεία η κατάθεσή του να επιδέχεται βελτιώσεων και τροποποιήσεων, αλλά να υπάρχει αντίστοιχη διαδικασία και στη διάρκεια του χρόνου υλοποίησης του κρατικού Προϋπολογισμού, ώστε να ελέγχεται η Κυβέρνηση αλλά και να γίνονται συζητήσεις ως προς την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Θα μπορούσε να υπάρχει μια δεύτερη, μια τρίτη συζήτηση κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, ώστε να συζητούνται τα μεγέθη τα οικονομικά και η εξέλιξη της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. Θα είναι μια νομίζω καλόπιστη συζήτηση ως προς την οικονομική πορεία της χώρας, μια συζήτηση που μπορεί να διεξαχθεί μεν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά που δεν παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης ορισμένων μεγεθών του κρατικού Προϋπολογισμού έστω, κύριε Υπουργέ, αν το επιθυμείτε και αν έχετε αποφασίσει μια τέτοια τροποποίηση.

Συζητάμε τον κρατικό Προϋπολογισμό σήμερα. Και βέβαια πανηγυρίζει η Κυβέρνηση ότι ο κρατικός Προϋπολογισμός είναι σημαντικός, γιατί διεξάγεται σε μία περίοδο που η χώρα μας μπαίνει στην ΟΝΕ. Πράγματι, αναγνωρίζουμε ότι με πολλές θυσίες του ελληνικού λαού, μετά από καθυστέρηση δύο τουλάχιστον ετών, παρά τη θέληση της ελληνικής πλευράς, μπαίνουμε στην ΟΝΕ, εκπληρώνοντας τυπικά, αν θέλετε, τις ονομαστικές προϋποθέσεις της σύγκλισης.

Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως, κύριε Υπουργέ, με τα πραγματικά μεγέθη της οικονομίας, με την πραγματική οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα. Και βέβαια οι επιπτώσεις στον Έλληνα πολίτη και ειδικότερα στο χαμηλοεισοδηματία, στο συνταξιούχο, στον άνεργο, είναι αρνητικές, θα έλεγα, από την ένταξή μας στην ΟΝΕ. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου για μια σειρά κοινωνικές ομάδες του ελληνικού πληθυσμού, που αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, αλλά δυστυχώς καθημερινά διαψεύδονται οι προσδοκίες και οι ελπίδες του ελληνικού λαού ότι με την ένταξή μας στην ΟΝΕ θα μπορούσαμε να περνάμε καλύτερα ή να λυθούν σοβαρά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος, όταν αναφέρομαι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και κατ' επέκταση η κοινωνία. Οι περισσότερες κοινωνικές ομάδες, κύριε Υπουργέ, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, πρόβλημα επιβίωσης. Οι οικονομικές εξελίξεις δημιουργούν έναν ασφυκτικό κλοιό ως προς το εισόδημα σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες, ειδικότερα της ελληνικής περιφέρειας, που αντιμετωπίζουν μείωση του εισοδήματός τους, υπερφορολόγηση και σε κάθε περίπτωση δεν βλέπουν μπροστά τους σημαντικές προοπτικές για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Και δεν θέλω να πω ότι δεν αυξάνεται το ΑΕΠ, το οποίο αυξάνεται και πρέπει να αυξάνεται. Σ' εκείνο το σημείο που ασκώ κριτική και ασκεί κριτική η Νέα Δημοκρατία και η Αντιπολίτευση είναι ότι δεν αξιοποιούμε στο σύνολό τους τις δυνατότητες, που μας παρέχονται από τους οικονομικούς πόρους, που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αφειδώς, θα έλεγα, αλλά και που μας εξασφαλίζουν οι νέες τεχνολογίες. Πράγματι υπάρχει πρόοδος, πράγματι υπάρχει εξέλιξη -αλίμονο αν δεν υπήρχε- αλλά δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, είμαστε οι τελευταίοι σε κατά κεφαλήν εισόδημα από τις χώρες συνοχής. Έχουμε προσεγγίσει μετά βίας το 69,3% του μέσου όρου του κατά κεφαλήν εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πρέπει να είμαστε καθόλου υπερήφανοι γι' αυτό. Διότι μία σειρά από θυσίες των τελευταίων ετών δεν

οδήγησε παρά στη διατήρηση της τελευταίας θέσης, σε σχέση με το βιοτικό επίπεδο των πολιτών μας.

Όλες οι κοινωνικές ομάδες, οι χαμηλόμισθοι κατά κύριο λόγο, αντιμετωπίζουν τα σοβαρά προβλήματα από την υλοποίηση αυτής της οικονομικής πολιτικής. Οι άνεργοι, για παράδειγμα. Έχουμε μία ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Η ανεργία, η οποία τετραπλασιάστηκε από το 1981 και βρίσκεται σήμερα στα πολύ υψηλά επίπεδα του 11,7%, είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση την Ισπανία. Δεν πρέπει να είμαστε καθόλου υπερήφανοι γι' αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται μείωση της

ανεργίας με τα μέτρα που λαμβάνετε για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν δυνατότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δυστυχώς δεν αξιοποιούνται οι δυνατότητες αυτές και οι άνεργοι αντιμετωπίζουν αυτό το φάσμα, παρά το γεγονός ότι τους είχατε υποσχεθεί πάρα πολλά προεκλογικά. Η ανεργία πλήττει κυρίως τους νέους μέχρι είκοσι πέντε ετών, όπως επίσης και τους μακράς διάρκειας ανέργους, αλλά και τις γυναίκες. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα που παρατηρείται και στην επαρχία και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται ως αποτέλεσμα της μείωσης του ενεργού αγροτικού πληθυσμού της χώρας κατά 2% ετησίως, ως αποτέλεσμα της απαράδεκτης ανταγροτικής πολιτικής, που εφαρμόζει η Κυβέρνηση ειδικότερα τα τελευταία χρόνια και που είναι βασικός παράγων της ραγδαίας αύξησης της ανεργίας.

Όταν η Νέα Δημοκρατία και οι εκπρόσωποι των αγροτών συμφωνούμε σε συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, το κάνουμε για να λύσουμε και το πρόβλημα της ανεργίας, το οποίο είναι απότοκο των σοβαρών προβλημάτων, που αντιμετωπίζει σήμερα η αγροτική οικονομία.

Πέρα από αυτό, έχουμε το τεράστιο πρόβλημα των νεόπτωχων. Στη χώρα

μας σχεδόν ένας στους πέντε Έλληνες είναι νεόπτωχοι, είναι φτωχοί, είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Και το μείζον αυτό κοινωνικό πρόβλημα προφανώς δεν αντιμετωπίζεται, αντίθετα διευρύνεται η διαφορά μεταξύ εισοδήματος των πλουσίων και των φτωχών και αυτή η τάση της διεύρυνσης της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών μέσα στην ίδια την κοινωνία διευρύνεται και σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται από τα στοιχεία που μας δίνετε ότι θα κλείσει η ψαλίδα αυτή, όταν μάλιστα έχουμε και αύξηση του ΑΕΠ, που θα δικαιολογούσε μια αύξηση του εισοδήματος των περισσότερο αδυνάτων, δηλαδή, των φτωχών.

Έχουμε αίφνης μείωση του ποσοστού του επιδόματος ανεργίας, σε σχέση με το κατώτερο ημερομίσθιο. Είναι απαράδεκτο να συζητάμε για μείωση του ποσού που δίνουμε για επιδόματα ανεργίας στην κατηγορία αυτή των αναξιοπαθούντων, των άτυχων αν θέλετε συμπολιτών μας.

Έχουμε τους επαγγελματίες. Μια σειρά από επιχειρήσεις κλείνουν και ταυτόχρονα έχουμε διαμαρτυρήσεις σε γραμμάτια, έχουμε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους και βέβαια έχουμε και το τεράστιο πρόβλημα όλων αυτών οι οποίοι χρωστούν στις τράπεζες, όχι γιατί είναι υπερήμεροι, όχι γιατί είναι κακόπιστοι, αλλά γιατί τους επιβαρύνετε τα τελευταία χρόνια, με δυσανάλογα, με δυσθεώρητα, με ληστρικά θα έλεγα επιτόκια δανεισμού. Έχουμε και το σοβαρό πρόβλημα των πανωτοκίων για το οποίο η Κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα.

Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία και άλλοι εκπρόσωποι κομμάτων τροπολογία για πολλοστή φορά εξηγώντας με διατάξεις τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να λυθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα, για το οποίο δεν έχει καμία ευθύνη όποιος δανείζεται από την τράπεζα. Δυστυχώς προβαίνετε σε ρυθμίσεις χρεών οι οποίες είναι χωρίς αποτέλεσμα. Βλέπετε πως, παρά το ότι λαμβάνουμε στη Βουλή μέτρα, τελικώς το πρόβλημα δεν επιλύεται και πολύς κόσμος οδηγείται στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής, έχουμε και αυτοκτονίες, από τη στιγμή που τα πανωτόκια επιβαρύνουν κατά τρόπο παράνομο, παρά την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, μια σειρά συναλλασσομένων με τις τράπεζες, χωρίς να ευθύνονται.

Παρατηρείται το φαινόμενο για χαμηλόμισθους και πολλές άλλες κοινωνικές ομάδες όπως οι αγρότες, να καταβάλουν στην Αγροτική Τράπεζα, πολύ υψηλά επιτόκια δανεισμού σε σχέση με τον πληθωρισμό. Όταν έχουμε πληθωρισμό του ύψους του 3%, διότι αυτό είναι το μέσο επίπεδο για το 2000 τελικώς, δεν δικαιολογούνται επιτόκια δανεισμού του ύψους του 12% ή του 14%, όταν μάλιστα η Αγροτική Τράπεζα -και αναφέρομαι μόνο σ' αυτό- επιδοτείται από τον κρατικό Προϋπολογισμό για το επιτόκιο της με δυο ποσοστιαίες μονάδες.

Τελευταία όμως παρατηρήσαμε και άλλα σοβαρά φαινόμενα, για τα οποία δεν πρέπει να είστε, κύριε Υφυπουργέ, καθόλου υπερήφανοι ως Κυβέρνηση. Έχουμε το σοβαρό πρόβλημα του χρηματιστηρίου. Ενθαρρύνετε συμπολίτες μας να δανειστούν ακόμη για να αγοράσουν μετοχές, να μπουν στο τζόγο του χρηματιστηρίου, ο οποίος από ένα εργαλείο, από μια διαδικασία άντλησης κεφαλαίων, μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού κατάντησε να είναι μια τράπεζα τζόγου, ουσιαστικά, απώλεσαν πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια και γι' αυτό είστε υπεύθυνοι. Έχουν εγκλωβιστεί, λοιπόν, οι μέτοχοι στις μετοχές τους που δεν πουλούνται εύκολα, έχουμε σημαντική πτώση του δείκτη, ο δείκτης είναι στο 50%

του ανωτάτου επιπέδου που παρατηρήθηκε πριν από είκοσι περίπου μήνες, η κεφαλαιοποίηση έχει μειωθεί κατά 33 δισεκατομμύρια δραχμές το τελευταίο αυτό διάστημα και δεν προβλέπεται στον ορίζοντα καμία δυνατότητα ανάκαμψης, καμία προοπτική βελτίωσης της πορείας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παρά το ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις για τη στήριξη της αξιοπιστίας του χρηματιστηρίου η Κυβέρνηση αρνείται να πάρει σημαντικά ουσιαστικά μέτρα για να επιλύσει αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σταθώ σε ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά την "ΔΕΚΑ" αυτήν την κρατική επιχείρηση, Εταιρεία Κινητών Αξιών, αλλά και στην Αγροτική Τράπεζα και να σας πω τι έκανε προεκλογικά, ώστε να στηρίξει την κυβερνητική προσπάθεια για ίδιον μικροκομματικό συμφέρον και αυτό οδήγησε σε μεγάλη ζημία πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων δραχμών τους μετόχους, τους μικροεπενδυτές αλλά και το ελληνικό δημόσιο συνολικά.

Η "ΔΕΚΑ" η οποία είχε επιφορτισθεί με την αγορά δημοσίου χρέους, αγόρασε δημόσιο χρέος ύψους 1.223 δισεκατομμυρίων το 1999 και προβλεπόταν να αγοράσει αντίστοιχο χρέος μέσα στη διάρκεια του 2000 ύψους 740 δισεκατομμυρίων. Αντί γι' αυτό μέσα στο 2000 αγόρασε μόνο 104 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος και το υπόλοιπο αδυνατούσε να το αγοράσει ακριβώς γιατί προχώρησε σε αγορά μετοχών για να στηρίξει το χρηματιστήριο και να ενθαρρύνει ουσιαστικά την αγορά μετοχών από "αφελείς" επενδυτές, οι οποίοι παρασύρθηκαν και τελικά εγκλωβίστηκαν και έχασαν πολλά λεφτά. Έτσι, λοιπόν, αναγκάστηκε να δανειστεί 288 δισεκατομμύρια δραχμές και να πάρει από τον κρατικό Προϋπολογισμό άλλα 104 δισεκατομμύρια. Με αυτό τον τρόπο όμως δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στην υποχρέωσή της να αγοράσει δημόσιο χρέος. Έτσι, λοιπόν, και ο Προϋπολογισμός ζημιώθηκε αλλά και όλοι εκείνοι οι μέτοχοι των μετοχών που είχε αγοράσει η "ΔΕΚΑ", αφού το σύνολο της ζημιάς της "ΔΕΚΑ" ανέρχεται -όπως υπολογίζεται με σημερινά στοιχεία -στα 35 δισεκατομμύρια δραχμές.

Αντίστοιχο πρόβλημα παρατηρήθηκε και με την Αγροτική Τράπεζα. Θα καταθέσω για τα Πρακτικά, κύριε Υφυπουργέ, έναν κατάλογο των δοσοληψιών, των αγορών μετοχών από την Αγροτική Τράπεζα, μέσω της Αγροτικής ΑΧΕ στην επίδικη περίοδο 14 Μαρτίου έως τις εκλογές.

Στην περίοδο αυτή η Αγροτική Τράπεζα αγόρασε μετοχές ύψους τριάντα πέντε περίπου δισεκατομμυρίων δραχμών. Και για τις αγορές αυτές, αφού τελικώς επώλησε τις μετοχές της Εθνικής Τραπέζης, έχασε τα μισά, το 50%. Ζημιώθηκε η Αγροτική Τράπεζα κατά 50% λόγω των μετοχών της Εθνικής Τραπέζης, που είχε αγοράσει τότε για να στηρίξει το χρηματιστήριο, επί ζημιά βέβαια των συναλλασσομένων με την Αγροτική Τράπεζα αγροτών, κατά κύριο λόγο.

Έτσι αποδεικνύεται ότι η Αγροτική Τράπεζα, αντί να εφαρμόζει μία πολιτική στήριξης του αγροτικού εισοδήματος, ουσιαστικά οδήγησε το χαρτοφυλάκιό της σε περισσότερα αδιέξοδα, ζημιώνοντας το χαρτοφυλάκιό

της, με τις μετοχές που είχε αγοράσει, κατά 50%.

Το καταθέτω στα Πρακτικά, για να δείτε πόσο οι κρατικοί οργανισμοί και οι επιχειρήσεις συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα στο χρηματιστήριο, για το οποίο η Κυβέρνηση και ο κ. Σημίτης νίπτουν τας χείρας τους

μετά τις εκλογές, όταν ο ίδιος εξαρτούσε την ανοδική πορεία του χρηματιστηρίου από την πετυχημένη, όπως έλεγε, οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης.  
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία έχουν ως εξής: "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ\_  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ν.Δ. ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2001\_

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ\_

### Α. ΔΕΚΑ ΑΕ

Το 1999 η ΔΕΚΑ αγόρασε δημόσιο χρέος ύψους 1,223 τρις, ενώ για το 2000 η πρόβλεψη ήταν για διάθεση ποσού 740 δις, ενώ τελικά αγόρασε μέχρι τώρα δημόσιο χρέος ύψους μόνον 104 δις. Έτσι σε σχέση με τον στόχο για τη μείωση του δημόσιου χρέους (ΚΠ 2000) θα πρέπει να εξουρεθεί πρόσθετο ποσό 635 δις δρχ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη σπατάλη του χρήματος που είχε προϋπολογισθεί να καταβληθεί για τη μείωση του δημόσιου χρέους, ώστε να αγοραστούν τελικώς προεκλογικά μετοχές στο Χρηματιστήριο και να δημιουργηθεί η πλαστή εικόνα της ευφορίας στην κοινή γνώμη, προς όφελος του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές.

Η ΔΕΚΑ αναγκάστηκε έτσι να δανειστεί 288,5 δις με ενέχυρο μετοχές που κατείχε. Αλλά και από τον Κ.Π. πήρε 100 δις. Έτσι αντί να μειωθεί το δημόσιο χρέος αυτό αυξήθηκε.

Πριν μία εβδομάδα η ΔΕΚΑ πούλησε τις μετοχές ΕΤΕ που κατείχε στην Εθνική Τράπεζα. Μόνο από τη συναλλαγή αυτή η ΔΕΚΑ υπέστη ζημιά τουλάχιστον 35 δις δρχ., αφού αγόρασε ακριβά τις μετοχές ΕΤΕ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για να δημιουργήσει την πλαστή εικόνα που ήθελε για την πορεία του Χρηματιστηρίου και να επηρεάσει με αυτό τον τρόπο τον ελληνικό λαό και στη συνέχεια τις πούλησε κατά 35% φτηνότερα.

Τελικώς η ΔΕΚΑ δεν μπορεί να εκπληρώσει τις προβλέψεις για μείωση του δημόσιου χρέους (ΚΠ 2000). Η ΔΕΚΑ έχει υποστεί μεγάλη ζημιά στην αξία των μετοχών του χαρτοφυλίου της, αφού η αξία των μετοχών που αγόρασε προεκλογικά έχει μειωθεί κατά 35%.

### Β. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Αγροτική Τράπεζα κατά την προεκλογική περίοδο αγόραζε μετοχές μέσω της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΧΕ, της D.F. ΑΧΕ, της ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΑΧΕ και της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΧΕ.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΧΕ αγόρασε από την 14.3.2000 (ημερομηνία έναρξης της προεκλογικής περιόδου) μέχρι την 7.4.2000 (τελευταία συνεδρίαση προ των εκλογών) για λογαριασμό της Αγροτικής Τράπεζας μετοχές αξίας 34.924.791.500 δρχ. Ειδικότερα τις τελευταίες δέκα συνεδριάσεις η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΧΕ αγόρασε μετοχές για λογαριασμό της Αγροτικής Τράπεζας αξίας 23.956.335.000 δρχ.

(Οι σχετικοί πίνακες υπάρχουν στο τεύχος των Πρακτικών της Βουλής)

Από τις συναλλαγές αυτές η ΑΤΕ έχασε στο βωμό του προεκλογικού παιχνιδιού δεκάδες δις δραχμών. Οι μετοχές που αγόρασε έχουν χάσει την αξία τους κατά 50% και η ζημια είναι μεγάλη.

Αποδεικνύεται έτσι περίτρανα ότι η ΑΤΕ δεν ακολουθεί πολιτική στήριξης των αγροτών, αλλά αναλίσκεται σε πρακτικές στήριξης της Κυβέρνησης για μικροκομματικές σκοπιμότητες επί ζημιά των αγροτών μας.")

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ανάλογα προβλήματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε και με άλλα ζητήματα, όπως είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες καθυστερούν. Οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν προχωρούν και αυτό μας το επισημαίνουν και σοβαροί διεθνείς οργανισμοί. Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο υπονομεύει την ομαλή πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια, τώρα που μπαίνουμε στον 21ο αιώνα, τώρα που μπαίνουμε στη νέα διαδικασία λόγω της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε με τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Η δημοσιονομική σταθεροποίηση δυστυχώς καθυστερεί και εξ αυτού του λόγου. Και έχουμε τεράστιο πρόβλημα και με το δημόσιο χρέος και με τα ελλείμματα του κρατικού Προϋπολογισμού και με μία σειρά άλλα μεγέθη, τα οποία τίθενται υπό την κρίση του Σώματος, ακριβώς ως αποτέλεσμα της

καθυστέρησης των διαρθρωτικών αλλαγών και των διαδικασιών για τη δημοσιονομική σταθεροποίηση.

Η Δημόσια Διοίκηση νοσεί. Είναι μία διοίκηση, η οποία χαρακτηρίζεται από αγκυλώσεις, από γραφειοκρατία, από παράνομες συναλλαγές των υπαλλήλων με πολίτες. Όπως ξέρετε, υπάρχουν πορίσματα, τα οποία καταγράφουν συγκεκριμένα κρούσματα τέτοιου είδους χρηματισμών και γενικότερα η Δημόσια Διοίκηση, όπως λειτουργεί σήμερα, δεν βοηθάει τη στήριξη των συναλλασσομένων, τη λειτουργία της κρατικής μηχανής κατά τρόπο αποτελεσματικό, ώστε η Δημόσια Διοίκηση να είναι αρωγός και συμπαραστάτης του πολίτη και όχι να του δημιουργεί τις γνωστές αγκυλώσεις, οι οποίες παρατηρούνται.

Υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα της σπατάλης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μιας σπατάλης που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περισταλεί. Μιλάμε συνεχώς για πάταξη της σπατάλης, για μείωση των υπέρμετρων δαπανών και αυτά μένουν μόνο στα λόγια, όταν είναι γνωστό ότι δεν αποκρατικοποιείται ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, όταν είναι γνωστό ότι οι κρατικές δαπάνες αυξάνονται με ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους από το επίπεδο του πληθωρισμού.

Κύριε Υφυπουργέ, έχουμε φέτος αύξηση των δαπανών περίπου κατά 8%. Δε δικαιολογείται με κανένα τρόπο τέτοιου είδους αύξηση των δαπανών, πολύ περισσότερο όταν αυτές οι δαπάνες δεν κατανέμονται για κοινωνική πολιτική.

Δεν προβαίνετε σε κοινωνικές παροχές για να σας συγχαρούμε και να σας πούμε ότι πράγματι δείχνετε ένα κοινωνικό πρόσωπο και έτσι ας κάνετε αυτές τις δαπάνες, έστω επιβαρύνοντας τον ελληνικό λαό και ειδικότερα τους υψηλόμισθους και αυτούς που έχουν εισοδήματα με πρόσθετους φόρους, ώστε να αποκομίσετε περισσότερα έσοδα.

Έχετε, λοιπόν, αύξηση των δαπανών κατά τρόπο απαράδεκτο, έχετε αύξηση της σπατάλης και σε καμμία περίπτωση δε μιλάτε για προϋπολογισμό μηδενικής βάσης, που είναι στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Τι λέει η Νέα Δημοκρατία και φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι, ενδεχομένως και μεμονωμένοι συνάδελφοι από την κυβερνητική πλειοψηφία; Ας προχωρήσουμε στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού μηδενικής βάσης. Να μην είναι καμία δαπάνη δεδομένη, να ξεκινήσουμε με τις ανάγκες της κρατικής μηχανής και της ελληνικής κοινωνίας και να εφαρμόσουμε πολιτικές ανάλογα με τις δυνατότητες, που μας παρέχει σήμερα η δημοσιονομική μας διαχείριση.

Αντί γι' αυτό, ξεκινάτε με δεδομένες δαπάνες, τις χαρακτηρίζετε -και πολλές φορές και οι υπηρεσιακοί παράγοντες επιμένουν σ' αυτό- ως ανελαστικές δαπάνες, δηλαδή, δαπάνες που δεν επιδέχονται τροποποιήσεις και προχωρείτε στην κατοχύρωσή τους επί ζημιά των φορολογουμένων.

Την ίδια στιγμή έχετε ραγδαία αύξηση των κρατικών εσόδων. Έχετε επιβολή υπέρμετρης φορολογίας. Εγώ θυμάμαι τον κ. Σημίτη επιμόνως να αναφέρεται και να δεσμεύεται για το ότι δεν θα προχωρήσει στην αύξηση της φορολογίας. Και λεγόταν ότι δεν θα επιβληθεί κανένας νέος φόρος.

Από το 1994, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ζήσει την ψήφιση ογδόντα πέντε νέων φόρων κατά τρόπο απαράδεκτο, σε μια περίοδο που δεν αντέχει ο Έλληνας πολίτης, ειδικά ο χαμηλοεισοδηματίας, ο άνεργος, ο αγρότης αυτήν την αύξηση της φορολογίας. Και τη φορολογία αυτή την κατανέμετε κατά τρόπο επίσης άδικο. Αυξάνετε την έμμεση φορολογία, άδικη φορολογία, κατά 8,3% και αυξάνετε την άμεση φορολογία κατά 7,9%.

Αν δει κανείς το τι προέβλεπε ο Προϋπολογισμός του προηγούμενου χρόνου, κύριε Υφυπουργέ, θα διαπιστώσει -θα το πω και θα το καταγγείλω στο Σώμα- ότι έχουμε αύξηση των αμέσων φόρων σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 1999 κατά 32,2%. Αυτή είναι η αύξηση των άμεσων φόρων, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό.

\_ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονομικών):\_ Πείτε μου έστω ένα φόρο.  
\_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ:\_ Και εξαγγέλλετε, κύριε Υφυπουργέ, παραμονές της ψήφισης του Προϋπολογισμού κάποια μέτρα. Δεν ξέρω αν τα μέτρα αυτά τα

είχατε συνεκτιμήσει, όταν καταρτίζατε τον Προϋπολογισμό σας. Διότι, αν καταρτίζατε αυτά τα μέτρα σε σχέση και με τον Προϋπολογισμό και είχατε συνεκτιμήσει και τις συνέπειες, έπρεπε να μας τα είχατε πει από τότε.

Πολλές φορές, λοιπόν, η Κυβέρνηση προχωρεί σε εξαγγελίες, οι οποίες δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα και προφανώς δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Όπως για παράδειγμα η εξαγγελία σας, προεκλογικά κατά κύριο λόγο, ότι δεν θα επιβληθεί κανένας νέος φόρος που διαψεύσθηκε εκ των πραγμάτων στη συνέχεια.

Έχουμε, λοιπόν, μία επιβάρυνση με νέους φόρους κατά οκτακόσια ογδόντα δισεκατομμύρια (880.000.000.000) δραχμές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τον Έλληνα πολίτη; Σημαίνει μία επιβάρυνση για κάθε ελληνική οικογένεια -να το αναγάγω σε οικογένεια- κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές μόνο γι' αυτήν τη χρήση. Διακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές για κάθε ελληνική οικογένεια είναι η επιβάρυνση από την υπέρμετρη φορολογία που επιβάλλεται με τον τρέχοντα, συζητούμενο Προϋπολογισμό.

Και βέβαια, πέραν αυτών που σας είπα, έχουμε στον Προϋπολογισμό αύξηση των τόκων κατά διακόσια δισεκατομμύρια (200.000.000.000) δραχμές από το δημόσιο δανεισμό. Έχουμε επίσης σοβαρό πρόβλημα με τον πληθωρισμό. Έχουν συντελέσει, αν θέλετε και οι εξελίξεις οι οποίες αφορούν την αλλαγή ισοτιμίας μεταξύ δολαρίου και ευρώ ή η αύξηση της τιμής των καυσίμων, που δεν την είχατε προβλέψει και προφανώς δεν είχατε προετοιμάσει την οικονομία μας για την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος.



Ειδικά αναφερόμενος στον πληθωρισμό, θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε τις προβλέψεις σας για μέσο πληθωρισμό στο 2001 ύψους 2,3%. Και να σας πω γιατί: Διότι ξεκινάμε με έναν πληθωρισμό 4,2%. Τόσο είναι ο πληθωρισμός που αναγγείλατε για τον προηγούμενο μήνα. Με πληθωρισμό 4,2% -για να φθάσουμε στο 2,3% μέσο πληθωρισμό στην επόμενη χρονιά- πρέπει να καταλήξουμε του χρόνου το Δεκέμβριο, τέτοια περίοδο, στο 1,5%. Αυτό λένε τα μαθηματικά μας. Είναι αδιανόητο να πιστεύετε ότι θα πέσει ο πληθωρισμός στο 1,5% του χρόνου το Δεκέμβριο για να φτάσετε το μέσο πληθωρισμό στο 2,3%.

Επίσης, στηρίζετε τις εκτιμήσεις σας σε τιμή δολαρίου λανθασμένη. Εκτιμάτε ότι το πετρέλαιο θα είναι 25 δολάρια το βαρέλι. Οι διεθνείς οργανισμοί και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου θα είναι στα 30 δολάρια.

\_ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ:\_ Τώρα πόσο είναι;

\_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ:\_ Δεν ξέρουμε εμείς πόσο θα είναι. Απλώς κρίνω από μία εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ακόμα, ξεκινάτε από λάθος ισοτιμία μεταξύ δολαρίου και ευρώ.

Λέτε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα φθάσει το 5%. Ξέρετε τι σημαίνει 5%;

Τα στοιχεία προβλέπουν -για να στηρίξουμε αυτήν την πρόβλεψη- ότι θα πρέπει να έχουμε αύξηση της εθνικής παραγωγής κατά 2%. Αυτό λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και βέβαια οι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 3,9%.

Εάν, λοιπόν, ξεκινάτε από λανθασμένες βάσεις, οι οποίες δυστυχώς θα διαψευστούν από τα πράγματα, προφανώς πολλά μεγέθη του κρατικού Προϋπολογισμού θα αλλάξουν. Και το δημόσιο χρέος θα αλλάξει και οι τόκοι θα αλλάξουν και μια σειρά άλλα θέματα θα αλλάξουν, καθώς και οι εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού, ακριβώς γιατί ξεκινάτε από λαθεμένη βάση.

Και βέβαια αναφερόμενος στο δημόσιο χρέος...

\_ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ:\_ Κύριε Μπασιάκο, δεν μας είπατε, η τιμή πόσο είναι σήμερα;

\_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ:\_ Κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχω σοβαρό πρόβλημα χρόνου, θα ήθελα να μη με διακόπτετε. Δυστυχώς, η διαδικασία που προβλέπεται εδώ προβλέπει μονόλογους. Καταγγείλαμε τη διαδικασία αυτή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο τουλάχιστον εμείς της Αντιπολιτεύσεως.

\_ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ:\_ Έχετε δίκιο, μόνο για την τιμή σας είπα, πόσο είναι σήμερα.

\_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ:\_ Το δημόσιο χρέος. Ας πούμε στους Έλληνες πολίτες ότι το δημόσιο χρέος πενταπλασιάστηκε από το 1981. Το δημόσιο χρέος, κύριε Υφυπουργέ, ήταν εξακόσια εβδομήντα πέντε δισεκατομμύρια (675.000.000.000) δραχμές το 1981 και προβλέπεται για το τέλος του 2001 να φτάσει τα πενήντα τρισεκατομμύρια (50.000.000.000.000) δραχμές. Πέντε εκατομμύρια χρεώνεται ο κάθε Έλληνας πολίτης -ο μικρός μου γιος χρεώνεται με πέντε εκατομμύρια δραχμές- και η μέση ελληνική οικογένεια χρεώνεται με είκοσι εκατομμύρια δραχμές, λόγω του δημοσίου χρέους. Είναι απαράδεκτο το φαινόμενο.

Προχωρείτε με αλημνείες για να δείξετε ότι μειώνετε το δημόσιο χρέος σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Κάνετε κι εκεί αλημνείες. Δεν υπολογίζετε τόκους,

οι οποίοι κεφαλαιοποιήθηκαν. Δεν υπολογίζετε το ενδοκυβερνητικό χρέος, που είναι πάνω από πέντε τρισεκατομμύρια και το εμφανίζετε αντί για 110% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στο 103% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Τώρα που μπήκαμε στην ΟΝΕ, κύριε Υφυπουργέ, δικαιούμαστε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι υπονομεύουμε την πορεία μας προς την ΟΝΕ.

Διότι μπήκαμε -και καλώς μπήκαμε- όπως σας είπα, με μεγάλη καθυστέρηση και με πολλές θυσίες του ελληνικού λαού. Δεν υποστήκατε εσείς τις θυσίες, ο ελληνικός λαός τις υπέστη λόγω της απαράδεκτης οικονομικής πολιτικής που ασκήθηκε κυρίως τη δεκαετία του 1980, διότι αυτά πληρώνουμε τώρα.

Το δημόσιο χρέος τότε δημιουργήθηκε, κύριε Υφυπουργέ, και καλείται σήμερα ο ελληνικός λαός να εξοφλήσει αυτά τα γραμμάτια, τα οποία είχαν δημιουργηθεί την εποχή εκείνη για να ασκηθεί η δήθεν κοινωνική πολιτική από τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Βέβαια όλη αυτή η διαδικασία της αύξησης του πληθωρισμού και του δημοσίου χρέους προφανώς καθυστερεί τη διαδικασία αποκλιμάκωσης των επιτοκίων. Βλέπετε τι κάνουν οι τράπεζες, οι οποίες προσπαθούν να βρουν μία φόρμουλα να προσαρμοστούν στα νέα επιτόκια, τα οποία υποχρεούμαστε να τα συμβιβάσουμε και να είναι συμβατά με τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1.1.2001 λόγω του ευρώ. Κάνουν εναγώνιες προσπάθειες και καθυστερεί η διαδικασία αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και γι' αυτόν το λόγο.

Τώρα, όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Αλλά και ειδικοί και διεθνείς οργανισμοί επισημαίνουν την ανάγκη πρώτα απ' όλα να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, να προχωρήσουμε σε αποκρατικοποιήσεις, στην εξυγίανση κρατικών οργανισμών. Να πάψουν οι συντεχνιακές αντιλήψεις, να καταργηθούν τα κρατικά μονοπώλια. Θα πρέπει να αλλάξει το φορολογικό σύστημα, το οποίο είναι άδικο και σε καμία περίπτωση δεν δίνει κίνητρα για υγιείς ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Να αυξήσουμε τα επίπεδα ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων ειδικότερα για να τονώσουμε το επίπεδο ζωής στην ελληνική περιφέρεια και να βελτιώσουμε και την ελληνική γεωργία. Βέβαια θα πρέπει να στηριχθεί η ελληνική περιφέρεια, να προχωρήσουμε σε δημοσιονομική εξυγίανση και να στηρίξουμε ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς.

Η υγεία και η παιδεία, κύριοι συνάδελφοι, με τον Προϋπολογισμό τον οποίο συζητούμε υποβαθμίζονται σε επίπεδο δαπανών. Μειώνονται οι δαπάνες για την παιδεία την ίδια στιγμή που η χώρα μας έχει το μισό ποσοστό δαπανών σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμείς δαπανούμε περίπου 3,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για την παιδεία, όταν σε άλλες χώρες το ποσοστό αυτό είναι στο 6% ή στο 6,5%. Ειδικότερα ο τομέας της παιδείας, ο οποίος είναι πολύπαθος, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα θεσμικής ανεπάρκειας, αλλά και πειραματισμών των Υπουργών που διαδέχεται ο ένας τον άλλον αλλάζοντας ό,τι έκανε ο προηγούμενος Υπουργός και δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην ελληνική νεολαία, η οποία χρησιμοποιείται ως πειραματόζωο για να ακολουθηθούν και να εφαρμοστούν

κάποιες πολιτικές, οι οποίες είναι λαθεμένες και οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν έχουν τύχει επεξεργασίας.

Το ίδιο ισχύει και για την υγεία, το ποσοστό δαπανών της οποίας μειώνεται με τον κρατικό Προϋπολογισμό. Παρά τις προσπάθειες βελτίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και από τον παρόντα Υπουργό τα προβλήματα παραμένουν και μπορώ να πω ότι χειροτερεύουν. Σε καμία περίπτωση μία κυβέρνηση, η οποία θέλει να λέγεται κυβέρνηση που έχει πάρει πρόσφατα την ψήφο του ελληνικού λαού, δεν μπορεί να υποβαθμίζει τον ευαίσθητο τομέα της υγείας.

Φέρατε για συζήτηση τον Ισολογισμό του 1999. Εδώ παρατηρείται μία υπέρβαση χιλίων οκτακοσίων δισεκατομμυρίων δραχμών που οφείλεται σε παλιά αμυντικά δάνεια, αλλά και σε μη αναγραφή επιστρεφόμενων φόρων ύψους οκτακοσίων σαράντα δισεκατομμυρίων δραχμών. Αυτό δείχνει πόσο αναξιόπιστος είναι ο Προϋπολογισμός που καταθέτετε και ο παρών Προϋπολογισμός ο οποίος προφανώς και αυτός θα έχει τέτοιου είδους προβλήματα.

Προβλέπεται -και επαίρεστε γι' αυτό- στον κρατικό Προϋπολογισμό-πλεόνασμα διακοσίων δέκα δισεκατομμυρίων δραχμών. Εδώ δεν περιλαμβάνετε όμως τα εξακόσια τριάντα δισεκατομμύρια, τα οποία δώσατε για επιχορήγηση των ΔΕΚΟ, ούτε μας εξηγείτε πως αποτιμήσατε τα τριακόσια δισεκατομμύρια πλεόνασμα από τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε μας λέτε για τις επιστροφές φόρων που θα φθάσουν περίπου το ένα τρισεκατομμύριο δραχμές και ούτε μας λέτε για τους πρόσθετους τόκους που είναι περίπου τριακόσια πενήντα δισεκατομμύρια δραχμές.

Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι όχι μόνο δεν θα έχουμε πλεόνασμα διακοσίων δέκα δισεκατομμυρίων δραχμών για το οποίο επαίρεται η Κυβέρνηση, αλλά θα έχουμε ένα έλλειμμα της τάξης περίπου του ενάμισου τρισεκατομμυρίου δραχμών. Αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να ακολουθηθεί η οικονομική πολιτική, την οποία επαγγέλεστε ακριβώς γιατί δεν προβλέπετε σωστά τα μεγέθη.

Να πάρουμε τα οικονομικά αποτελέσματα των ΔΕΚΟ; Εδώ υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα σε μία σειρά από ΔΕΚΟ, όπως είναι η Ολυμπιακή Αεροπορία, η ΕΘΕΛ, ο ΗΛΠΑΠ, η ΕΒΟ, ο ΟΣΕ δεκάδων δισεκατομμυρίων δραχμών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής σας.

Και βέβαια με την πολιτική την οποία ακολουθείτε για την προείσπραξη με τίτλους των προεσόδων, ύψους τετρακοσίων πενήντα δισεκατομμυρίων δραχμών προφανώς υπονομεύετε οποιαδήποτε επενδυτική προσπάθεια για να βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητα αυτών των κρατικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Θα ήθελα εκτός από την αναφορά μου σε άλλους τομείς που υποβαθμίζονται στις κρατικές δαπάνες, όπως είναι η έρευνα, η τεχνολογία, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, να σταθώ πολύ λίγο στον τομέα της γεωργίας που είναι πολύπαθος.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι της λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Βρεττός): Επειδή είσθε και γνώστης του τομέα, μην το παρακάνετε. Παρακαλώ τελειώνετε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Πολλές φορές στην Αίθουσα έχουμε αναφερθεί σε μείωση κρατικών δαπανών κατά 5,5% για τον τομέα της γεωργίας. Έχετε θητεύσει

στον τομέα αυτόν, κύριε Υφυπουργέ, και έχετε αντιμετωπίσει την τεράστια κρίση που πλήττει την ελληνική γεωργία και την περιφέρεια της χώρας μας συνολικά. Ευαίσθητοι τομείς, όπως τα εγγειοβελτιωτικά έργα, αντιμετωπίζουν υποβάθμιση. Έχουμε μείωση των κρατικών δαπανών για εγγειοβελτιωτικά έργα σε μια περίοδο που παρατηρείται μεγάλη λειψυδρία, κατά 23%. Έχουμε μείωση των κρατικών δαπανών για τα δάση κατά 7% περίπου. Και έχουμε μείωση των εθνικών ενισχύσεων για συγκεκριμένα διαρθρωτικά προγράμματα, αλλά και των απολήψεών μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους 23% και 7% αντίστοιχα. Έτσι μια σειρά από προγράμματα, όπως είναι η πρόωρη σύνταξη, όπως είναι τα προγράμματα βελτίωσης, όπως είναι οι αποζημιώσεις από ζημιές λόγω των μεγάλων φυσικών καταστροφών του καλοκαιριού, δεν θα προχωρήσουν. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, τουλάχιστον ενός χρόνου στην εφαρμογή αυτών

των προγραμμάτων, που αφορούν την ελληνική περιφέρεια. Έχετε σοβαρά προβλήματα με τον ΕΛΓΑ, τον οποίο αφήνετε στην τύχη του. Έχετε αυξήσει κατά 50% τις εισφορές για τον ΕΛΓΑ των ταλαίπωρων αγροτών, χωρίς όμως ο ΕΛΓΑ να μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των αγροτών και του ελληνικού λαού για μία αξιόπιστη αντικειμενική αποτίμηση των ζημιών και μία άμεση καταβολή των αποζημιώσεων. Και αντίστοιχο πρόβλημα έχει και ο ΟΓΑ ο οποίος αφήνεται στην τύχη του. Ξέρετε ότι έχετε προβλέψει μία αύξηση για τις συντάξεις πέντε χιλιάδων που αντιστοιχεί στις εκατόν εξήντα δραχμές την ημέρα σε κάθε αγρότη; Είναι κοροϊδία, κύριε Υφυπουργέ, να το συζητάμε. Μας ακούει ο ελληνικός λαός, μας ακούνε οι συνταξιούχοι αγρότες. Οι εκατόν εξήντα (160) δραχμές είναι η αύξηση που δίνετε και επαίρεσθε γι' αυτό. Και αυτή η αύξηση δεν προβλέπεται από στήριξη του κρατικού Προϋπολογισμού, προβλέπεται από αύξηση των εισφορών των ιδίων των αγροτών, αλλά και των συναλλαγών. Για πρώτη φορά επιβάλατε αυξημένες εισφορές στους αγρότες σε μια περίοδο που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σ' αυτό το μεγάλο κόστος και βάρος και αφήνετε τον οργανισμό αυτόν ακάλυπτο, αφού μειώνετε σταδιακά την κρατική συμμετοχή στη διαμόρφωση των εσόδων αυτού του οργανισμού.

Αποτέλεσμα, κύριε Πρόεδρε, είναι να μειώνεται ραγδαία το εισόδημα των αγροτών μας. Έχουμε μείωση κατά 8,5% τα τελευταία τέσσερα χρόνια την ίδια στιγμή που έχουμε μείωση του ενεργού αγροτικού πληθυσμού κατά 2%. Αντιλαμβάνεσθε αν δεν είχαμε τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού, πόσο μεγαλύτερη μείωση του αγροτικού εισοδήματος θα είχαμε.

\_ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Βρεττός):\_ Κύριε Μπασιάκο, τελειώσατε. Ο κ. Βαθειάς έχει το λόγο.

\_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ:\_ Χάνουμε κοινοτικούς πόρους σαν αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής.

Κύριε Πρόεδρε, επειδή δείξατε σε όλους την ανοχή σας θα παρακαλούσα και σε μένα ...

\_ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Βρεττός):\_ Δεν υπάρχει ανοχή. Στον Προϋπολογισμό δεν υπάρχει. Λυπάμαι. Εγώ ξέρετε δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, αλλά είναι και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν.

\_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ:\_ Έχουμε χάσει, κύριε Υφυπουργέ, μια ολόκληρη χρονιά ως αποτέλεσμα όλων αυτών των ολιγωριών, με τις αδυναμίες της

κρατικής μηχανής για την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα που καθυστερούν, ο κ. Μπαρνιέ μας επισημαίνει ότι δεν θα προχωρήσει στη χρηματοδότηση προγραμμάτων μέσω του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Καταργείτε τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνολικά από διαδικασίες σχεδιασμού και χάραξης για την απορρόφηση κονδυλίων του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης...

\_ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Βρεττός):\_ Κύριε Μπασιάκο, έχω δώσει το λόγο στον κ. Βαθειά.

Παρακαλώ να μη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά απ' αυτά που λέει ο κ. Μπασιάκος.

\_ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ \_ ...

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)\_