

20.3.2003

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Θα πάρω και χρόνο από τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Καλώς, κύριε συνάδελφε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι Υπουργοί, μπορεί τις τελευταίες μέρες το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης να μονοπωλεί λόγω της επικαιρότητας το σοβαρό πρόβλημα του πολέμου και των δυσμενών συνεπειών του, αλλά νομίζω ότι εμείς εδώ ως Σώμα πρέπει να δώσουμε ανάλογη σημασία και σε ένα μείζον ζήτημα που αφορά στη διατροφική κρίση, στα προβλήματα στη διατροφή, στις δυσλειτουργίες, στις ελλείψεις και στις ανεπάρκειες που παρατηρούνται από πλευράς κρατικών υπηρεσιών και κρατικού μηχανισμού για να ελεγχθεί η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων.

Δυστυχώς, στο ζήτημα αυτό η χώρα μας υστερεί, όπως άλλωστε επισημαίνει ο κάθε καλόπιστος παρατηρητής, πολύ δε περισσότερο οι αρμόδιοι επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι τακτικά και επίμονα, σε αριθμό πρωτόγνωρο για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωρούν σε ελέγχους και καταλογίζουν ευθύνες, επισημαίνοντας τα τεράστια προβλήματα τα οποία υπάρχουν είτε στο θεσμικό πλαίσιο είτε στο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού είτε στα σοβαρά προβλήματα των εγκαταστάσεων τα οποία καταγράφονται.

Εύγλωττα, κύριε Πρόεδρε, είναι και τα δημοσιεύματα –αναφέρομαι σε ελάχιστα από αυτά– ακόμα και φιλοκυβερνητικών εφημερίδων ως προς τη λειτουργία και την εικόνα που παρουσιάζουν οι υπηρεσίες. Γράφει το «ΒΗΜΑ» στις 27 Ιανουαρίου: «Παράνομα σφαγεία έξω από του Ρέντη». Δεκάδες σφαγεία αλλά και άλλες εγκαταστάσεις λειτουργούν παράνομα χωρίς άδεια. Η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στις 2 Φεβρουαρίου αναφέρει: «Άφαντα παραμένουν τα 4,5 δισεκατομμύρια δραχμές του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τη δημιουργία νέας αγοράς ένα χρόνο μετά την έκθεση κόλαφο των ελεγκτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το «ΒΗΜΑ» στις 26 Νοεμβρίου του 2002 γράφει: «Αγορά στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διακίνηση κρέατος στην Ελλάδα». Ο «ΕΠΙΕΝΔΥΤΗΣ» στις 12 Ιανουαρίου αναφέρει: «Ο 20ος αιώνας δεν ήρθε ακόμα στην αγορά του Ρέντη». Νομίζω ότι η εικόνα πανθομολογούμενα είναι ιδιαίτερα αποκαρδιωτική. Ο καταναλωτικός κόσμος ανησυχεί και απειλείται και στη χώρα διατροφική κρίση.

Είπαν προηγουμένως και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές. Υπάρχει πολυνομία, υπάρχει έλλειψη συντονισμού, υπάρχει σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων «αρμόδιων» φορέων είτε του Υπουργείου Ανάπτυξης είτε του Υπουργείου Γεωργίας είτε του Υπουργείου Υγείας. Δεν υπάρχει κωδικοποιημένο θεσμικό πλαίσιο και δεν υπάρχει προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις επιταγές των οδηγιών και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επ' αυτού υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά και στα πορίσματα των ελεγκτών.

Αυτά, όπως και τα αφορούντα συνολικά τη λειτουργία των παράνομων σφαγείων και των εγκαταστάσεων, επισημαίνονται, όπως σας είπα, στα πορίσματα των ελεγκτών και επιθεωρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο πόρισμα της 18ης Δεκεμβρίου που έγινε μετά από τον έλεγχο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, τον τρίτο έλεγχο μέσα σε μια χρονιά, γιατί έγινε έλεγχος και τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο –σας είχαμε επισημάνει και τότε τα σοβαρά προβλήματα τα οποία καταγράφονται και τα οποία εκθέτουν τη χώρα, δυσφημίζουν την παραγωγή και την κατανάλωσή μας– είναι εύγλωττο και καταλογίζει συγκεκριμένες ευθύνες.

Δυστυχώς η Κυβέρνηση κάθε φορά που επίκειται έλεγχος ή φεύγουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει σε μερικές θεαματικές κινήσεις βιτρίνας, χωρίς, όμως, να αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην ουσία του. Αρκεί να σταθεί κανείς στην υπόσχεση του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι η κεντρική κρεαταγορά Αθηνών, θα έχει κατασκευαστεί μέχρι τον Αύγουστο του 2003 ή την άνοιξη του 2004. Είναι γνωστό ότι και κινδυνεύουμε να χάσουμε κοινοτικά κονδύλια και δεν έχει αρχίσει η κατασκευή της νέας κρεαταγοράς, παρά μόνο υπάρχουν κάποιες στοιχειώδεις, ελλιπέστατες βελτιώσεις στη λειτουργία της κρεαταγοράς. Είναι απαράδεκτο να απαντά η Κυβέρνηση δια των αρμοδίων Υπουργών ότι λειτουργούν αυτήν τη στιγμή που μιλάμε δεκάδες παράνομα σφαγεία.

Βέβαια υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών. Σήμερα διεξάγονται έξι χιλιάδες έλεγχοι –αυτό είναι το απολογιστικό στοιχείο του ΕΦΕΤ, του οργανισμού που υποτίθεται ότι τα τρία αυτά χρόνια θα μπορούσε να συγκροτηθεί και να λειτουργεί κατά τρόπο ανεκτό– οι οποίοι επιβεβαιώνουν παρανομίες και παρατυπίες σε σχέση με την εφαρμογή των νόμων σε ποσοστό 16% έναντι εκατό χιλιάδων επιχειρήσεων που υπόκεινται σε έλεγχο. Εάν αυτές οι διαδικασίες ελέγχου είχαν επεκταθεί, αντιλαμβάνεστε πόσες χιλιάδες παράνομες πράξεις θα εμφανίζονταν και πόσες παρανομίες θα καταγγέλλονταν και θα οδηγούνταν στη δικαιοσύνη. Το γεγονός ότι δεν εμφανίζονται πολλά στοιχεία και πολλά προβλήματα στη δημοσιότητα, οφείλεται και στο ότι δε γίνονται επαρκείς και συστηματικοί έλεγχοι όπως επιβάλλεται.

Αυτή η εικόνα δεν αφορά μόνο στα προϊόντα ζωϊκής παραγωγής, αλλά και τα προϊόντα της φυτικής παραγωγής. Υπάρχουν τα σοβαρά προβλήματα υπολειμμάτων από φυτοφάρμακα, υπάρχουν τα σοβαρά προβλήματα προϊόντων τα οποία εισάγονται και τα οποία δυστυχώς δεν ελέγχονται και το αποτέλεσμα είναι να εκτίθεται η χώρα και ο καταναλωτής. Σήμερα ο καταναλωτής έχει κάποια δικαιώματα, τα οποία δυστυχώς καταστρατηγούνται και κινδυνεύουμε να εξακολουθήσουμε να εμφανίζουμε –δυστυχώς την εμφανίζουμε και σήμερα– μια εικόνα τριτοκοσμικής χώρας.

Η εικόνα που παρατηρείται εύγλωττα στην κρεαταγορά του Ρέντη ή στα σφαγεία και η οποία κατά καιρούς προβάλλεται αποσπασματικά από τα τηλεοπτικά μέσα, είναι εικόνα η οποία μας θίγει. Είναι το σύγχρονο άγος κρατικών υπηρεσιών. Και ο κύριος Πρόεδρος ως Υπουργός Υγείας υπεραμύνεται ενδεχομένως τις αρμοδιότητες του Υπουργείου της Υγείας. Ακόμα και αυτό δεν το έχετε λύσει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Υπεραμυνόμουν αυτής της άποψης παλαιότερα όταν ήμουν Υπουργός Υγείας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πέρασε η κοινή αυτή άποψη αυτών των Υπουργών Υγείας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα υπηρεσιών ή συντεχνιών ή Υπουργείων ως προς το ποιος θα πάρει την αρμοδιότητα. Και το τελικό θύμα είναι ο καταναλωτής, ο οποίος προ αυτής της αντιδικίας και της απομόνωσης, ας πούμε, των κτηνιάτρων και των αστυκτηνιάτρων, κύριε Πρόεδρε, –για να υπερασπιστώ λίγο τον τομέα της γεωργίας– από τη διαδικασία των ελέγχων οδηγεί σε υποτυπώδεις και ελλειμματικούς ελέγχους με πολύ δυσάρεστες –τραγικές πολλές φορές– συνέπειες.

Είναι ανάγκη όλοι μας, συστοιχιζόμενοι πίσω από τις διατάξεις που επιβάλλονται από τους κανονισμούς, αλλά και τις οδηγίες, οι οποίες μνημονεύονται και στην επερώτηση ως προς την προσαρμογή μας στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει με τη χρήση νέας τεχνολογίας, με την ενίσχυση των υπηρεσιών από πλευράς προσωπικού και την ένταση των ελέγχων, αφού αξιοποιήσουμε και το σύνολο των κοινοτικών πόρων που μας διατίθενται αφειδώς, θα έλεγα, για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, να οδηγήσουμε σ' ένα άλλο καθεστώς, σ' ένα άλλο σύστημα, σε μία άλλη εικόνα, σε ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το σημερινό.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ANNA ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ)

Είναι ανάγκη ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως χώρα μη τριτοκοσμική, να εμφανίζουμε και στον τομέα της ασφάλειας, της υγιεινής και της ποιότητας των τροφίμων μία καλύτερη εικόνα, διότι η σημερινή εικόνα δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε και κύριοι Υπουργοί, δεν τιμά τη χώρα, δεν τιμά τους καταναλωτές και προφανώς δεν τιμά την ίδια την Κυβέρνηση.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)