

23.1.1997

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο συνάδελφος κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ' αρχήν εκφράζω τη χαρά μου, που βρέθηκε λύση στο μεγάλο πρόβλημα των ναυτικών, λύση που ήρθε πολύ καθυστερημένα, ταλαιπώρησε την ελληνική κοινωνία και πολλές κοινωνικές ομάδες επί δύο ολόκληρες εβδομάδες και απέδειξε, ότι ο χειρισμός της Κυβέρνησης ήταν αναποτελεσματικός και ανάλητος πολλές φορές. Η έλλειψη διαλόγου, την οποία σας επισημαίνουμε επιμόνως, οδήγησε στην παράταση αυτής της κρίσης και της κοινωνικής έντασης, που θα μπορούσε να είχε λυθεί, αν υπήρχε ουσιαστικός, εποικοδομητικός και παραγωγικός διάλογος.

Θέλω να εκφράσω την ευχή μου, αυτός ο διάλογος να ξεκινήσει με τους αγρότες και να συνεχιστεί με τους καθηγητές, για να αποτραπούν τα χειρότερα τα οποία αναμένονται τις επόμενες μέρες και θα ταλαιπωρήσουν, φοβάμαι -όπως έγινε και προ των εορτών- ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Παρακολούθησα με προσοχή την αγόρευση του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας και τον είδα να καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία για τις προεκλογικές εξαγγελίες. Εγώ θα σας επισημάνω ότι αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία εξήγγειλε στον Ελληνικό Λαό το Σεπτέμβριο του 1996, δεν ήταν παρά επανάληψη του κυβερνητικού της προγράμματος, που είχε εξαγγείλει πολύ έγκαιρα, από το Δεκέμβριο του 1994 και αφορούσε συγκεκριμένα μέτρα αγροτικής πολιτικής ή οικονομικής πολιτικής αντίστοιχα, θεσμικού αλλά και οικονομικού χαρακτήρα.

Εμείς το μόνο που κάναμε προεκλογικά, ήταν να συνοψίσουμε τα κυριότερα από τα μέτρα μας και να υπογραμμίσουμε την ανάγκη λήψης έξι ή επτά βασικών μέτρων οικονομικού χαρακτήρα, ώστε να βγει ο αγροτικός και ο οικονομικός τομέας από το αδιέξοδο στο οποίο τον είχατε οδηγήσει.

Φοβάμαι, ότι προεκλογική τακτική παροχών ακολούθησε ο κ. Σημίτης και το ΠΑ.ΣΟ.Κ., που μέσα σε μια εβδομάδα -για να σας αναφέρω ενδεικτικά ένα παράδειγμα- εξήγγειλε αύξηση των συντάξεων του ΟΓΑ -και καλά έκανε, βέβαια- κατά τέσσερις χιλιάδες πιεζόμενος από την κοινή γνώμη και τους αγρότες, όταν φαινόταν, πως συρρικνώνεται ραγδαία η αγοραστική δύναμη των αγροτών.

Πραγματικά, τότε ο κ. Σημίτης μπόρεσε να βρει τα ποσά που απαιτούνται για τις τέσσερις χιλιάδες, τα σαράντα τέσσερα δισεκατομμύρια δηλαδή, ώστε να καλύψει ένα μικρό μέρος της απώλειας της αγοραστικής δύναμης των αγροτών, που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα έξοδά τους λόγω της μειωμένης αύξησης που πήραν από το Σεπτέμβριο του 1995, ως αποτέλεσμα και αυτή η αύξηση των έντονων και μακράς διάρκειας κινητοποιήσεων του 1995, που ξεκίνησαν, όπως θυμάστε, από την άνοιξη τότε.

Άρα, προεκλογικές υποσχέσεις και μεθόδους υπαρπαγής της ψήφου μετέληξε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η Κυβέρνηση, η οποία ακολούθησε τέτοια πολιτική γενικότερα για τις διάφορες κοινωνικές ομάδες και για τους αγρότες. Σας θύμισε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τις εξαγγελίες για το βαμβάκι και την υπόσχεση του Πρωθυπουργού, ότι θα στηρίξει το εισόδημα των βαμβακοπαραγωγών ακόμα και από εθνικούς πόρους, κάτι που η Νέα Δημοκρατία δεν τόλμησε ποτέ να πει.

Αυτή, λοιπόν, η τακτική οδήγησε στην υπαρπαγή ψήφων από διάφορες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δικαίως εξανίστανται και διαμαρτύρονται.

Είναι νωπή η υπόσχεση, όταν ο κ. Σημίτης εξήγγειλε, "όχι άλλα μέτρα, όχι νέους φόρους" και ότι η οικονομία βαδίζει σε σωστό δρόμο. Αυτές τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού κρατούν στη μνήμη τους όλες οι κοινωνικές ομάδες, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ναυτικοί, οι

καθηγητές, όλοι εκείνοι οι οποίοι διαμαρτύρονται έντονα τον τελευταίο καιρό, κατά τρόπο πρωτόγνωρο, για μία Κυβέρνηση, η οποία πρόσφατα πήρε τη λαϊκή εντολή και έχει, αν θέλετε, νωπή τη λαϊκή έγκριση.

Φοβούμαι, όμως, ότι ο κ. Σημίτης εκλαμβάνει τελείως διαφορετικά αυτήν τη λαϊκή εντολή. Φοβάμαι, ότι δεν έχει καταλάβει το νόημα των διαμαρτυριών, που επαναλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρες μεταπολεμικά, σε ένταση και διάρκεια, και εξακολουθεί να εθελοτυφλεί.

Σας είπαμε για το θέμα της μη τιμαριθμοποίησης. Ο κύριος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας επικαλέστηκε κάποια στοιχεία, τα οποία νομίζω ότι είναι παραπλανητικά. Θα παρακαλέσω να επανέλθει η Κυβέρνηση και να μας δώσει σαφή στοιχεία.

Μας είπε συγκεκριμένα ο κύριος Υπουργός ότι αν υπήρχε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, θα εισέπραττε 82,6 δισεκατομμύρια λιγότερα από επτακόσιες χιλιάδες φορολογούμενους. Αυτό ενδεχομένως να είναι αληθές. Εκείνο που δεν είναι αληθές και είναι παραπλανητικό, είναι το άλλο στοιχείο, το οποίο μας έδωσε, ότι δηλαδή τα 21,4 δισεκατομμύρια θα τα εκαρπούντο τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες φορολογούμενοι.

Μα δεν είναι τόσοι πολλοί αυτοί που κάνουν φορολογικές δηλώσεις και πληρώνουν φόρους. Να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, γι' αυτούς οι οποίοι πληρώνουν φόρους. Και δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος τέσσερα εκατομμύρια πολίτες.

Θα παρακαλέσω πολύ, λοιπόν, να ενημερώσετε τη Βουλή ποια είναι τα αληθή στοιχεία, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη αυτά. Αναφέρεσθε προφανώς σ' εκείνους, οι οποίοι κάνουν δηλώσεις, αλλά δεν πληρώνουν φόρο και άρα, δεν έχουν καμία διαφοροποίηση ως προς την τιμαριθμοποίηση ή μη της φορολογικής κλίμακας.

Ο κύριος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας για πρώτη φορά δε δεσμεύτηκε για την εξέλιξη του TAXIS, του συστήματος για τη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών των ΔΟΥ.

Παλαιότερα, πριν από δύο-τρεις μήνες, ο κ. Παπαντωνίου είχε δεσμευτεί ότι το σύστημα θα λειτουργήσει σύντομα. Ακόμη και ο Υφυπουργός Οικονομικών σε πρόσφατη επερώτησή μας είχε προσδιορίσει το χρόνο. Ο κύριος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δε δεσμεύτηκε ως προς το χρόνο και είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Να το εκλάβουμε αυτό ως υπαναχώρηση από τις παλαιότερες υποσχέσεις και ότι δε θα λειτουργήσει το σύστημα στο χρόνο, που πρόσφατα ο κ. Δρυς προσδιόρισε; Θέλουμε μία απάντηση σ' αυτό.

Ο κύριος Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σας μίλησε για τα ιδρύματα και σας είπε τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουν όλα τα ιδρύματα. Ενδεικτικά αναφέρθηκε σε δύο ιδρύματα.

Κόβετε, και πολύ καλά κάνετε, το 'Αγιο Όρος. Δε μας διευκρινίσατε, όμως τι θα κάνετε με τις άλλες Μονές και τι θα κάνετε με τα ιδρύματα συνολικά.

Με το να αναπροσαρμόζετε το αφορολόγητο στα 120 εκατομμύρια, δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Διατηρείτε το φόρο εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτων, που είναι ένα βασικό έσοδο, αν θέλετε, για τη λειτουργία και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ιδρυμάτων...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Είναι το κύριο έσοδο, θα έλεγα.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: ... που είναι ίσως το κύριο έσοδο, αν εξαιρέσουμε τις δωρεές. Αλλά πάντως, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στη διατήρηση σε λειτουργία αυτών των κοινωφελών ιδρυμάτων.

Επίσης, μεγάλο αντικίνητρο για τη δωρεά είναι η παρακράτηση του φόρου, του 20%.

Σας επισήμανα στην Επιτροπή όπως και άλλοι συνάδελφοι, ότι είναι ανάγκη να αλλάξετε το σύστημα αυτό, να μην αναγκάζετε το δωρητή να πηγαίνει και να συναλλάσσεται με τις ΔΟΥ για να προκαταβάλει το 20%, αλλά ενδεχομένως, να επιβάλετε αυτό το φόρο με τα εκκαθαριστικά. Ή έστω, εάν θέλετε τόσο πολύ να επιβάλετε κάποιο συντελεστή που πρέπει να είναι πολύ μικρότερος, να τον επιβάλετε στον δωρεοδόχο, που ενδεχομένως, να μπορεί να τον καταβάλει.

Πάντως, είναι παράλογο να δημιουργείται μια πρόσθετη γραφειοκρατία σε εκείνον ο οποίος έχει διάθεση να εισφέρει με τις δωρεές του, ώστε να λειτουργήσουν σωστά αυτά τα ιδρύματα.

Αναφερθήκατε στην ΟΚΕ. Κάπου νομίζω πως υπήρξε η εντύπωση ότι είναι ομόφωνη η πρόταση της ΟΚΕ για την κατάργηση ορισμένων φοροαπαλλαγών.

Η μελέτη του κειμένου της ΟΚΕ δείχνει ότι είναι σχεδόν αντίθετη στο μεγαλύτερο μέρος των ρυθμίσεών σας, αφού και διαδικαστικά το τονίζω αυτό, δεν ακούστηκε καν η πρότασή τους. Συστήσατε μια Επιτροπή, μια ομάδα εργασίας και δεν ακούσατε καν τη γνώμη της.

Επιφυλάσσονται ως προς τις φοροαπαλλαγές να συμφωνήσουν για κάποια κατάργησή τους, ενδεχομένως, αν αντικαθιστούσατε την κατάργηση των φοροαπαλλαγών με την αύξηση κάποιων μισθών, κάποιων αποδοχών που κάποτε είχαν περικοπεί, ακριβώς γιατί δόθηκαν οι φοροαπαλλαγές. Δεν υπήρξε καμιά βελτίωση ως προς αυτό. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ίσως στη φιλοσοφία της κατάργησης των φοροαπαλλαγών, αν οδηγούσε σε εξορθολογισμό και απλοποίηση, αλλά δεν βλέπουμε τίποτε τέτοιο. Μετατρέπετε πολλές φορές τη φορολόγηση σε αυτοτελή φορολόγηση, που είναι επίσης άδικη και ισοπεδωτική.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρηθούν ορισμένα κριτήρια, τα αναπτυξιακά, τα κοινωνικά, τα εθνικά, τα δημογραφικά. Καταργείτε ή περιορίζετε το επίδομα των πολυτέκνων, σε μια περίοδο που αντιμετωπίζουμε εθνικά προβλήματα και στη γείτονα χώρα αυξάνεται ραγδαία ο πληθυσμός, σε μια εποχή που, όπως επιβεβαιώνουν τα στατιστικά στοιχεία, το κίνητρο του επιδόματος, ενδεχομένως, να οδήγησε κάποιες πολύτεκνες οικογένειες στην αύξηση των γεννήσεων. Τα στοιχεία είναι εύγλωτα, πρέπει να τα δείτε.

Για τους αξιωματικούς δε μας είπατε τίποτε. Για την κατάργηση των επιδομάτων στολής, επικίνδυνης εργασίας που είναι το πτητικό και το καταδυτικό. Επειδή, δηλαδή, οι αξιωματικοί δεν μπορούν να κινητοποιηθούν, δε θα τύχουν και ευνοϊκότερων ρυθμίσεων, όπως πέτυχαν οι ναυτικοί με την μεγάλης διάρκειας απεργία τους; Δείτε το αυτό. Θέλουμε να προσελκύσουμε ικανά στελέχη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τους εμπαίξατε με το μισθολόγιο και τώρα τους περικόπτετε ακόμα περισσότερο το εισόδημα με τη φορολόγηση αυτών των επιδομάτων.

Το ίδιο ισχύει και για το επίδομα αλλοδαπής, που αφορά δημοσίους υπαλλήλους, διπλωμάτες, εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην αλλοδαπή. Νομίζω, ότι δε θα είναι μεγάλα τα έσοδα, αλλά θα είναι πολύ αρνητική αυτή η εξέλιξη για το εισόδημα και την παράσταση γενικότερα, των διπλωματών μας και των δημοσίων υπαλλήλων στο εξωτερικό, μια και περικόπτουν ορισμένες δυνατότητες που έχουν να φιλοξενήσουν ξένους και να κάνουν κάποιες απαραίτητες δημόσιες σχέσεις.

Επίσης, δεν μας είπατε τίποτε για τους ομογενείς. Καταργείτε τις φοροαπαλλαγές που αφορούν το αυτοκίνητο, το ακίνητο και την οικοσκευή και νομίζω ότι το κάνετε σε μία κρίσιμη εθνικά περίοδο, όταν εμείς επικαλούμαστε συνεχώς το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού και τους επικαλούμαστε και ζητούμε τη βοήθειά τους σε κάθε εθνική κρίση.

Κύριε Υπουργέ, ελπίζω ότι με τη συζήτηση που έγινε, στην οποία έλαβαν μέρος αρκετοί συνάδελφοι, ενδεχομένως θα προβληματιστείτε και θα βελτιώσετε κάποιες ρυθμίσεις. Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει ήδη δηλώσει, καταψηφίζει και επί της αρχής το νομοσχέδιο,

αλλά ελπίζει ότι μπορείτε να καταργήσετε ακόμα ορισμένες από τις ανάληπτες διατάξεις σας και να βελτιώσετε κάποιες άλλες. Ευχαριστώ.