

25.1.1999

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρά το γεγονός ότι συζητούμε σήμερα την επερώτηση για την ανύπαρκτη δασική πολιτική της Κυβέρνησης και παρά το γεγονός ότι είναι η πρώτη επερώτηση στην οποία απαντάει ο κύριος Υφυπουργός και θα είναι επιεικής η κριτική μας στο έργο του και στη δραστηριότητά του, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω την ομιλία μου με μία παρατήρηση σχετικά με τη σημερινή συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας με την Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή, η οποία είναι η πρώτη μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και η οποία γίνεται στα πλαίσια μιας απόπειρας διαλόγου. Να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό ο Υπουργός Γεωργίας για πρώτη φορά να ασχοληθεί σοβαρά με τα προβλήματα των αγροτών, με τα συγκεκριμένα αιτήματα που θέτει η Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή και να προχωρήσει συντονισμένα στη λήψη μέτρων που αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας και βέβαια, την παραγραφή των δώξεων, που είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο πυροδότησε τις αντιδράσεις και κλιμάκωσε την ένταση στις σχέσεις μεταξύ αγροτών και Κυβέρνησης.

Δίδεται μια μοναδική ευκαιρία, κύριε Υφυπουργέ, ώστε η Κυβέρνηση να λάβει επιτέλους κάποια μέτρα -η Νέα Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί με συγκεκριμένες προτάσεις ως προς την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων της γεωργίας- και να μην αποδειχθεί για μία ακόμα φορά ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας δεν μπορεί και είναι ανίκανη να διαχειριστεί τα θέματα αυτού του ευαίσθητου τομέα.

Έρχομαι στο θέμα της δασικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Δυστυχώς η εμπειρία του περσινού καλοκαιριού ήταν τραγική, ήταν καταστροφική για τον δασικό πλούτο της χώρας. Δεν είχαμε μόνο την απώλεια ενάμισι εκατομμυρίου στρεμμάτων σε όλη τη χώρα, είχαμε δυστυχώς και ανθρώπινα αθώα θύματα.

Η Κυβέρνηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, διότι δεν ησάκουσε όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, αλλά και το σύνολο των φορέων, οι οποίοι μετείχαν σε όλες τις κοινοβουλευτικές και τις άλλες διαδικασίες στα πλαίσια των συζητήσεων για τη μεταφορά της αρμοδιότητας που έγινε τόσο πρόχειρα, τόσο βιαστικά, χωρίς μελέτη, χωρίς καμία τεκμηρίωση, χωρίς καμία σχετική εισήγηση μέσα στο καλοκαίρι -πολύ καθυστερημένα όπως σας είπα- από τη Δασική Υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Είναι γνωστό ότι μετά τα δυσάρεστα αποτελέσματα το 1997 στη Θεσσαλονίκη και μετά από τα επίσης δυσάρεστα γεγονότα σε άλλες περιοχές της χώρας η Κυβέρνηση αποφάσισε να μεταφέρει την αρμοδιότητα στο Πυροσβεστικό Σώμα χωρίς, όμως, να λάβει οποιοδήποτε μέτρο για την προετοιμασία αυτού του εγχειρήματος. Άφησε να περάσει πολύτιμος χρόνος και τελικά το νομοσχέδιο ψηφίστηκε το Μάιο μήνα, χωρίς όμως ενδιάμεσα να έχει φροντίσει για τη συντήρηση και την προετοιμασία των μέσων τα οποία θα μεταφέροντο από τη Δασική Υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Έκανε τις πρόχειρες μετατάξεις χιλίων εκατό εμπείρων στελεχών της Δασικής Υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, τα οποία στελέχη, όμως, ουσιαστικά ακινητοποιούνται κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Άφησε ανενεργό την υπόλοιπη Δασική Υπηρεσία, η οποία πλέον έχει υποβαθμιστεί, έχει διαλυθεί με ευθύνη της Κυβέρνησης.

Τι να τους κάνω εγώ τους χίλιους εκατό αυτούς δασικούς, οι οποίοι μεταφέρονται στο Πυροσβεστικό Σώμα όταν η Δασική Υπηρεσία χρειάζεται πολύ περισσότερους, όπως άλλωστε είχε καθορίσει και το ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Βουλής, για να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις, όχι μόνο του καλοκαιριού, αλλά και του χειμώνα; Μιλάμε για υποχρεώσεις για την προστασία και την ανάπτυξη των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Είναι απαράδεκτο, όταν έχουμε καταλήξει στη Βουλή σε ένα ομόφωνο πόρισμα μετά από διαδικασία δύο ολόκληρων ετών, αφού ακούσαμε τους φορείς, αφού ακούσαμε τους

επιστήμονες, αφού ακούσαμε όλους τους ειδικούς, οι οποίοι ήλθαν και κατέθεσαν στη Βουλή, να έρχεται η Κυβέρνηση και να πετά στον κάλαθο των αχρήστων, μετά από πάροδο αρκετών χρόνων, ένα συγκροτημένο σχέδιο για την προστασία των δασών και την ανάπτυξή τους χωρίς, επαναλαμβάνω, κανένα στόχο και χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Διερωτώμαι, θεσμικά είναι δυνατόν η Βουλή ποτέ με σοβαρότητα να αντιμετωπίσει ένα ανάλογο πρόβλημα όταν γνωρίζει ότι κάποια κυβέρνηση μετά πάροδο ετών ή μηνών, θα αδειάσει ουσιαστικά την αρμόδια διακομματική επιτροπή;

Και γνωρίζετε ότι και αυτό το πόρισμα συζητήθηκε, δύο χρόνια μετά την ψήφισή του, μετά από πίεση της Νέας Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής. Είχαμε όλα αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, δεν πήρατε εν συνεχεία κανένα μέτρο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας και ειδικότερα της Αττικής η οποία είχε και τις μεγαλύτερες ζημιές αυτό το καλοκαίρι, αλλά και τα περασμένα καλοκαίρια, σας θυμίζω το 1995 και 1997. Δεν έχετε πάρει κανένα μέτρο για τη βελτίωση και επίσπευση των έργων αναδάσωσης, όπως επίσης και των ζωνών αντιπυρικής προστασίας. Πρόσφατα εξαγγείλατε κάποια μέτρα και τα εξαγγείλατε με πανηγυρικό τρόπο για να δείξετε ότι πολύ γρήγορα και έγκαιρα προσπαθείτε να προλάβετε τις καταστροφικές επιπτώσεις του φετινού καλοκαιριού. Κανείς όμως δεν μας είπε και διερωτώμαστε τι θα κοστίσουν αυτά τα μέτρα. Και πολύ φοβόμαστε ότι αυτά τα μέτρα, δεν είναι μέτρα που μπορούν να ληφθούν από την Κυβέρνηση, γιατί όπως έχει αποδειχθεί και άλλες φορές που έχετε εξαγγείλει βαρύγδουπα αντίστοιχα μέτρα, επί κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ. εννοώ, έτσι και τώρα δεν θα υλοποιηθούν.

Θα είναι πάρα πολύ ακριβά, εφόσον εφαρμοστούν και εν πάση περιπτώσει θα είναι πολύ ακριβότερα, από τα μέτρα που εισηγείται το ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής, το οποίο στόχευε στην ενδυνάμωση και βελτίωση και εκσυγχρονισμό της Δασικής Υπηρεσίας, με τη συγκρότηση και λειτουργία του ενιαίου φορέα δασοπροστασίας.

Αντί η Κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτό το ομόφωνο πόρισμα, που ήταν μια στρατηγική επιλογή των κομμάτων της Βουλής της εποχής εκείνης, άλλαξε τελείως τη στρατηγική, τα μέτρα και την πρακτική κυρίως και ιδού τα αποτελέσματα.

Κύριε Υφυπουργέ, είναι ανάγκη να ξανασκεφθείτε τη δασική σας πολιτική και είναι ανάγκη να επανέλθουμε στο ομόφωνο πόρισμα της επιτροπής. Αν νομίζετε ότι άλλαξαν οι συγκυρίες και οι συνθήκες, ξανασυγκαλέσετε την επιτροπή αυτή, τεκμηριώστε τις απόψεις σας και εξηγήστε γιατί θα πρέπει να αλλάξουν ορισμένα πράγματα. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί, με τρόπο αποσπασματικό και πρόχειρο χωρίς μελέτη, να αντιμετωπίζετε το μείζον πρόβλημα που είναι η δασική προστασία και η ανάπτυξη των δασών.

Στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ σε περισσότερα σημεία. Θεωρώ όμως ότι η τακτική της Κυβέρνησης να κατηγορεί τους δασικούς, να τους διώκει στα δικαστήρια και γενικώς να προσπαθεί να αποσείσει τις δικές της ευθύνες, τις αποκλειστικές ευθύνες για τις καταστροφικές συνέπειες της πολιτικής της, δεν είναι η καλύτερη τακτική για την αντιμετώπιση αυτού του πάρα πολύ σοβαρού θέματος.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ.Δαβάκης έχει το λόγο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριε Υφυπουργέ, κατ'αρχάς θέλω να εκφράσω τη χαρά μου, διότι για πρώτη φορά βρισκόμαστε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή μαζί και να ευχηθώ εκ βάθους καρδιάς καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ: Συμβαίνει να είναι Λάκωνες και οι δύο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Είναι η αλληλεγγύη διάσπαρτη, κύριε Τσιτουρίδη.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Παράλληλα βέβαια, δεν θα μπορούσα να ευχηθώ να μακροημερεύσετε στον υπουργικό θώκο, δεδομένου ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται, είναι θέμα χρόνου, με αποτέλεσμα να περιέλθετε και πάλι σε λίγο καιρό στα βουλευτικά έδρανα. Το βλέπουμε και νομίζω και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα το αποδείξει στις προσεχείς εκλογές.

Είναι δεδομένο ότι μιλάμε σήμερα στην επερωτήσή μας για ένα ζήτημα το οποίο ταλάνισε τον ελληνικό λαό το τελευταίο καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν θρηνήσαμε πάρα πολλά θύματα, πυροσβέστες και απλούς πολίτες, οι οποίοι θρήνησαν περιουσίες και άλλα υλικά αγαθά.

Περίπου ενάμισι εκατομμύριο δασικές εκτάσεις, αλλά και γεωργικές, έγιναν στάχτη. Είναι γεγονός που οφείλεται στην αποδιοργάνωση του ελληνικού κράτους, των δημοσίων υπηρεσιών, μιας αποδιοργάνωσης η οποία κυρίως οφείλεται στην ανεύθυνη πολιτική που τόσα χρόνια ασκείται -όχι βέβαια από εσάς προσωπικά- στο Υπουργείο Γεωργίας.

Είναι η πολιτική της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που θέλει το Υπουργείο Γεωργίας απλώς ένα επιτελικό όργανο χωρίς αρμοδιότητες και χωρίς ευθύνες, γιατί εσείς οι ίδιοι φροντίσατε να παραχωρήσετε τη δασοπυρόσβεση στο Πυροσβεστικό Σώμα, χωρίς να χαράξετε τις κατευθυντήριες εκείνες γραμμές, χωρίς να προβείτε στον απαιτούμενο διάλογο, όπως έγινε και στην παιδεία πρόσφατα, ούτως ώστε να υπάρξει μια σωστή σχεδίαση του όλου θέματος.

Είναι άλλωστε η ίδια πολιτική που εμείς οι Βουλευτές των επαρχιών καθημερινά διαπιστώνουμε με τη μεταβίβαση τόσων αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, όσον αφορά κυρίως τις διευθύνσεις γεωργίας, αρμοδιοτήτων οι οποίες δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό ούτως ώστε να υλοποιηθούν και να γίνουν πιο εύκολες στην πρόσβαση του Έλληνα πολίτη σχετικά με την παροχή υπηρεσιών.

Είναι, επίσης, η ίδια πολιτική που θέτει εκτός γεωργικού επαγγέλματος περίπου τριάντα χιλιάδες αγρότες κάθε έτος, κάτι το οποίο ξεπερνά το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου κάθε χρόνο αλλά και κάθε ημέρα όσον αφορά την απεργήωση της υπαίθρου και τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού.

Ας έλθουμε όμως και πάλι στο σημείο για το οποίο σήμερα επερωτά και ελέγχει η Νέα Δημοκρατία την Κυβέρνηση.

Θα έλεγα, κύριε Υφυπουργέ, ότι όταν μία πολιτική αρνείται το διάλογο και ιδιαίτερα το διάλογο με τους τελείως αρμοδίους, που είναι οι δασολόγοι και το Δασικό Σώμα, θα έχουμε κάθε χρόνο τα φαινόμενα του περασμένου καλοκαιριού. Το απεύχομαι βέβαια!

Θυμάσθε τι συνέβη το τελευταίο καλοκαίρι στο νομό μας! Οι μεγάλες πυρκαγιές του δασικού όγκου του Ταύγετου, οι οποίες απεργήωσαν χιλιάδες στρέμματα, κατέστρεψαν την πανίδα αλλά και τη χλωρίδα και χάθηκαν σπάνια φυτά τα οποία μέχρι τώρα υπήρχαν στον Ταύγετο, είναι αποτέλεσμα -και λυπάμαι που το λέω- της αδιέξοδης πολιτικής που ασκείτε στο θέμα των δασών!

Αλλά και στις περιοχές των Κοινοτήτων Αφισσού, Κεφαλά, Σκούρας και Πλατάνας είναι πολύ γνωστά και σε εσάς τι προβλήματα δημιουργήθηκαν στους αγρότες: Χάθηκαν χιλιάδες στρέμματα με ελαιοπερίβολα, ποιμνιοστάσια και τόσοι άνθρωποι αυτήν τη στιγμή κλαίνε τις περιουσίες τους, χωρίς εμείς οι ίδιοι να μπορούμε να τους δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις.

Κατέθεσα δύο επερωτήσεις το περασμένο καλοκαίρι στον απελθόντα Υπουργό τον κ. Τζουμάκα. Έτυχαν κάποιων απαντήσεων, θα έλεγα εγκυκλοπαιδικών και θεωρητικών. Έστειλα μία άμεση επιστολή, της οποίας την τύχη αυτήν τη στιγμή δεν γνωρίζω και νομίζω ότι αυτήν τη στιγμή θα μπορούσατε εσείς σε αυτά να απαντήσετε!

Στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ σε ορισμένα σημεία που αφορούν τις δυσλειτουργίες των υπηρεσιών στο νομό μου, δυσλειτουργίες οι οποίες πιστεύω ότι παρουσιάζονται ευρύτερα σε όλη την ελληνική περιφέρεια αλλά και στην Αττική, όπου υπήρξαν τεράστιες ζημιές και τεράστιες απώλειες.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο για τρία λεπτά, για να δευτερολογήσει.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, από την πρωτολογία του κυρίου Υφυπουργού έμειναν πολλά κενά, στα οποία θα επανέλθουμε και τελείως επιγραμματικά θα ήθελα να αναφερθώ.

Πρώτα απ' όλα υπάρχει το μείζον θέμα της στελέχωσης, δηλαδή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δασών, αλλά και της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Είναι δύο όργανα, τα οποία δεν λειτουργούν, προφανώς γιατί η Κυβέρνηση έχει υποβαθμίσει τελείως την ανάγκη λειτουργίας και συμμετοχής τους στην όλη διαδικασία της αντιπυρικής προστασίας.

Σε σχέση με τα αποτελέσματα και τον απολογισμό της φετινής αντιπυρικής προσπάθειας, θέλω να επαναλάβω την επισήμανση και των συναδέλφων ότι υπάρχει μία αντίφαση στα στοιχεία τα οποία μας δίνουν οι δύο υπηρεσίες και να πω ότι από τα ημερήσια δελτία προκύπτουν τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Θα παρακαλέσω, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να μας στείλετε αντίγραφα αυτών των απολογισμών των ημερήσιων δελτίων. Και θα δείτε ότι εκεί δεν ισχύει ούτε αυτό που είπατε εσείς ούτε αυτό που λέει ο κύριος Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, αλλά, δυστυχώς, κάτι πολύ χειρότερο.

Όσον αφορά τα οχήματα, επιμένουμε ότι υπήρχαν μη συντηρημένα οχήματα φέτος, τα οποία παραδόθηκαν από τη Δασική Υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα, σε μία προσπάθεια του τότε Υπουργού Γεωργίας κ. Τζουμάκα να περισώσει κονδύλια για άλλες δραστηριότητες. Διότι υπήρχαν πάρα πολλές ανάγκες στο Υπουργείο Γεωργίας, οι οποίες δεν μπορούσαν να καλυφθούν. Και βρήκε ο κ. Τζουμάκας εύκολη λύση να αποστερήσει τη Δασική Υπηρεσία από πόρους, προκειμένου να συντηρηθούν τα οχήματα. Γιατί είπε ότι κάποιος άλλος θα είναι υπεύθυνος και κάποιος άλλος θα απολογείται.

Όσον αφορά την προετοιμασία και την έλλειψη, αν θέλετε, στοιχειώδους μέριμνας για την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, εγώ θα επικαλεσθώ αποκλειστικά και μόνο τη δήλωση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ότι χρειαζόνταν τουλάχιστον τέσσερις μήνες για να λειτουργεί στοιχειωδώς το Πυροσβεστικό Σώμα.

Εμείς δεν κατηγορούμε την Κυβέρνηση μόνο γιατί έστειλε την αρμοδιότητα σε ένα αναρμόδιο σώμα, το οποίο πουθενά δεν είναι αρμόδιο, σε όλη την Ευρώπη -υπάρχει ίσως ένα παράδειγμα και μόνο αυτό επικαλεστήκατε, μόνο αυτό βρήκατε- αλλά και για το γεγονός ότι δεν υπήρχε η απαραίτητη προετοιμασία και η απαραίτητη, αν θέλετε, ενημέρωση της Βουλής, ώστε να θεμελιωθεί η απόφαση της Κυβέρνησης -όποια και αν ήταν αυτή- ότι θα πρέπει να μεταφερθεί η αρμοδιότητα στο Πυροσβεστικό Σώμα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Από εδώ και πέρα όμως...

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Δεν μας έχετε ειδοποιήσει ακόμα. Όταν έρχεστε σήμερα και υπερασπίζεστε ότι ήταν πολύ καλή αυτή η μεταφορά, ότι καλώς έγινε τον Ιούνιο η μεταφορά, ότι καλώς δεν εκπαιδεύτηκε ο κόσμος του Πυροσβεστικού Σώματος, οι εργαζόμενοι εκεί...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Για το χρόνο δεν είπα ότι ήταν κατάλληλος.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Βλέπετε, λοιπόν, ότι τα αποτελέσματα της δασοπυρόσβεσης οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην καθυστερημένη μεταφορά της αρμοδιότητας, στην έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων φορέων και στην έλλειψη συντονισμού. Και ήταν αυτονόητο ότι τα αποτελέσματα αυτά θα ήταν έτσι καταστροφικά και θα ήταν και τραγικά, με τα ανθρώπινα θύματα τα οποία θρηνήσαμε.

Βέβαια, υπάρχει το μείζον πρόβλημα, που παρατηρήθηκε το καλοκαίρι, της άγνοιας ακόμα και των δασικών δρόμων από τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Δεν γνώριζαν οι άνθρωποι. Δεν είχε τύχει ποτέ να πάνε στις συγκεκριμένες περιοχές οι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το έζησα στην ιδιαίτερη εκλογική μου περιφέρεια, στον Πρόδρομο. Αγνοούσαν οι πυροσβέστες, όσο πρόθυμοι και αν ήταν, όσο επιμελείς και αν ήταν στα καθήκοντά τους, τους δασικούς δρόμους. Είναι αδύνατον να επιρρίψουμε ευθύνες στο Πυροσβεστικό Σώμα, όταν οι άνδρες που επανδρώνουν το Πυροσβεστικό Σώμα αγνοούν τα στοιχειώδη ως προς τη συμπεριφορά της δασικής φωτιάς, ως προς το ανάγλυφο του εδάφους και ως προς τη σύνθεση των δρόμων εκεί.

Το κόστος των μέτρων: Δεν μας είπατε σε ποιον κωδικό του προϋπολογισμού προβλέπεται το κονδύλι, το οποίο απαιτείται για να νοικιάσετε αεροσκάφη, να αγοράσετε καινούρια αεροσκάφη, να προσλάβετε προσωπικό και να βελτιώσετε, αν θέλετε, την υποδομή.

Επίσης, δεν μας είπατε τίποτα ως προς την κάλυψη θέσεων της Δασικής Υπηρεσίας πλέον, την οποία αποστερείτε από έμπειρους υπαλλήλους και στελέχη. Είπατε ότι οδηγούμαστε στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης των υπηρεσιών και της επάνδρωσης των δασοφυλακείων και των πυροφυλακείων για να μπορέσουν να λειτουργούν και το απόγευμα. Το θεωρώ αδύνατο αυτό. Όταν έχετε στερήσει κατά χίλιους εκατό έμπειρους δασικούς τη Δασική Υπηρεσία, πώς είναι δυνατόν να στοχεύετε προς την κατεύθυνση της επάνδρωσης των κενών θέσεων, που είναι πάρα πολλές, όπως βεβαιώνει και το ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής, αλλά και οι υπηρεσίες σας; Δεν βλέπω μία λύση. Οδηγείτε τη Δασική Υπηρεσία προς το αντίθετο αποτέλεσμα, προς την αντίθετη κατεύθυνση, φοβάμαι.

Υπάρχει και το πρόβλημα των συνταγματικών...

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι τρία λεπτά μιλάω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Εάν μετρήσετε το χρόνο σας, μιλήσατε πέντε λεπτά, γιατί δυστυχώς ξέχασα να σας βάλω το τρίλεπτο και μη μιλάτε καθόλου. Είστε και ευνοημένος.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Θα είμαι σύντομος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Υπάρχει και το θέμα των αντισυνταγματικότητων. Εδώ υπάρχει η δήλωση του κ. Τζουμάκα ότι θα νομιμοποιήσει αυθαίρετα σε καμένα προ του 1975. Της Κυβέρνησης δήλωση είναι αυτή.

Και βέβαια, όλες αυτές οι अपαράδεκτες δηλώσεις, οι οποίες δεν μπορεί να υλοποιηθούν, ακριβώς γιατί υπάρχει το πρόβλημα του Συντάγματος, οδήγησαν στο να φρενάρουμε και το νομοσχέδιο. Και διερωτώμαστε και σας ερωτούμε: Πότε θα φέρετε αυτό το περιβόητο δασικό νομοσχέδιο; Το νομοσχέδιο αυτό επιλύει πολλά προβλήματα. Είχε καταρτιστεί και επί των ημερών μας.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτό το οποίο λέτε, ότι θα

περπατήσουν διατάξεις, έστω και αν αντιστρατεύονται το Σύνταγμα.

Φέρτε μία ρύθμιση για το Σύνταγμα, να εξειδικεύσετε ορισμένες διατάξεις. Δεν το κάνετε. Προκαλέσαμε την Κυβέρνηση, αλλά δεν το έκανε στα πλαίσια της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος.

Και ορισμένα από τα στοιχεία, τα οποία είπατε, δεν νομίζω ότι είναι ειλικρινή. Είπατε ότι όλες οι εκτάσεις που κήκταν, κηρύχθηκαν αναδασωτές. Προ ημερών, στην ημερίδα του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής ομολόγησε ότι δεν έχει κηρύξει αναδασωτές κάποιες περιοχές, για κάποιους λόγους. Έδωσε κάποιες εξηγήσεις. Μην εκτίθεσθε, όμως, λέγοντας ότι το σύνολο των καμένων εκτάσεων κηρύχθηκαν αναδασωτές. Θα σας προκαλέσουμε, με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, να μας πείτε ποιες δεν έχουν αναδασωθεί. Γιατί υπάρχουν και περιοχές, που δεν έχουν κηρυχθεί αναδασωτές.

Ευχαριστώ.