

Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ:** Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, η Νέα Δημοκρατία έχει προτάξει αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα της έλλειψης δασικής πολιτικής από την Κυβέρνηση, ακριβώς γιατί θέλει να στιγματίσει την έλλειψη πολιτικής στον πολύ ευαίσθητο αυτό τομέα που επηρεάζει όχι μόνο το δασικό οικοσύστημα αλλά και την ποιότητα ζωής μας. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς τα αποτελέσματα της δασικής πολιτικής της Κυβέρνησης είναι οικτρά. Μία απλή ανάγνωση των στοιχείων που παρέθεσε η Νέα Δημοκρατία στην επρώτησή της και που είναι μερικά μόνο στοιχεία από το σύνολο των πολύ δυσάρεστων μεγεθών που καταγράφονται ως αποτέλεσμα της δασικής πολιτικής της Κυβέρνησης πείθει νομίζω και τον πλέον κακόπιστο παρατηρητή ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ δυσάρεστα την περίοδο που κυβερνά το ΠΑΣΟΚ .

Οι συνάδελφοι προηγουμένως αναφέρθηκαν σε ορισμένα στοιχεία που αφορούν τις αναδασώσεις. Είναι εύγλωττη η υποβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος από την Κυβέρνηση ακριβώς και λόγω της έλλειψης πόρων και μέσων και για τις αναδασώσεις. Αλλά το ζήτημα άπτεται της ποιότητας ζωής της προστασίας του περιβάλλοντος ακόμη και της διατήρησης του κλίματος ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης και της προστασίας των δασών. Το λέω αυτό γιατί είναι αναμφισβήτητο ότι φαινόμενα όπως το πλημμυρικό ή όπως της αλλαγής του κλίματος αναφέρονται και εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά στην προστασία και την ανάπτυξη των δασών. Εάν υποβαθμίζουμε τα δάση και εάν καταντούμε να αναδασώνουμε το 5% μόνο των εκτάσεων που καίγονται κάθε χρόνο αντιλαμβάνεστε ότι το αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα αλλά και τα επόμενα χρόνια θα είναι καταστροφικό. Τα φαινόμενα που παρατηρούνται με τις πλημμύρες του χειμώνα οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στην έλλειψη αναδασώσεων, αλλά και στην έλλειψη προστασίας της φυσικής αναγέννησης των δασών. Ευαίσθητες αστικές περιοχές, όπως της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλων περιοχών έχουν θιγεί από την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

Το λέω αυτό γιατί και από πλευράς πόρων και από πλευράς προσωπικού, αλλά και από πλευράς μέσων η Δασική Υπηρεσία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη υποβάθμιση που γνώρισε ποτέ. Το γεγονός ότι έχει μειωθεί το προσωπικό της, έχουν μειωθεί οι πόροι -μάλιστα χάνονται και πολύτιμοι κοινοτικοί πόροι ως αποτέλεσμα του τρόπου κατανομής των πόρων που είναι και περιορισμένοι- αλλά και το γεγονός ότι η Δασική Υπηρεσία δεν διαθέτει πλέον μέσα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή η Υπηρεσία είναι ανίκανη, ακριβώς λόγω της ευθύνης της Κυβέρνησης, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, αλλά και στις προσδοκίες των πολιτών. Αρκεί να αναφερθεί κανείς στο θέμα του προσωπικού, ότι δηλαδή με χίλιους εκατό δασολόγους έχουν μόνο διακόσιους πενήντα δασοπόνους, που θα έπρεπε η σχέση να είναι αντίστροφη. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει προσωπικό επαρκές να λειτουργήσει τις Δασικές Υπηρεσίες, οι οποίες υπολειπούνται. Τα απογεύματα και τις αργίες είναι κλειστές οι Δασικές Υπηρεσίες και τα μισά Δασονομεία δεν έχουν προσωπικό. Είναι κλειστά αυτά τα Δασονομεία καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου ακριβώς γιατί δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό.

Η Κυβέρνηση προσπαθεί με τους εποχικούς να καλύψει εν μέρει το κενό το καλοκαίρι. Βέβαια είναι ανάγκη να παίρνουμε και εποχικούς, γιατί οι ανάγκες προφανώς το καλοκαίρι είναι μεγαλύτερες. Αλλά είναι απαράδεκτο να αρκούμαστε στο εποχικό προσωπικό, να μην εκπαιδεύουμε το μόνιμο προσωπικό και τελικώς η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού να είναι ατελής καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Διότι δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές το καλοκαίρι -και γνωρίζουμε όλοι μας τις ατέλειες που παρουσιάζει ο κρατικός μηχανισμός διαχρονικά, ξέρουμε ακόμα και τα ρεκόρ, δηλαδή τα χειρότερα χρόνια που πέρασαν από πλευράς αποτίμησης του κόστους σε καμένες εκτάσεις που ήταν το 1998 και το 2000, ο χειρότερος χρόνος που γνώρισε η χώρα από πλευράς πυρκαγιών, όταν υπερβήκαμε τα δύο εκατομμύρια καμένα στρέμματα στη χώρα μας, πρωτόγνωρο φαινόμενο- είναι και το πρόβλημα της προστασίας των δασών κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η αρμόδια Δασική Υπηρεσία αποψιλωμένη από προσωπικό, από μέσα και από πόρους δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της του να προστατεύει και να αποτρέπει τις καταπατήσεις, τις παράνομες υλοτομίες κ.ο.κ.

Εκείνο που θέλω να πω ακόμα είναι ότι η Κυβέρνηση υποβαθμίζοντας τη Δασική Υπηρεσία

δεν έχει αντικαταστήσει το Γενικό Γραμματέα Δασών, δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής Δασών, μειώνει τους πόρους και από τα 130 περίπου δισεκατομμύρια του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης τώρα διατίθενται πολύ ολιγότερα, δηλαδή 90 δισεκατομμύρια, τα οποία μάλιστα και με τον τρόπο που κατανέμονται, δηλαδή στις περιφέρειες, αποκλείουν τη δυνατότητα ανακατανομής και μεταφοράς από μία περιφέρεια που δεν μπορεί να αντλήσει πόρους σε άλλη περιφέρεια που έχει υπεραντλήσει ενδεχομένως τους πόρους αυτούς και αυτό οδηγεί λόγω των στρεβλώσεων σε απώλεια κοινοτικών πόρων, αλλά και στη μείωση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού κατά τα τελευταία χρόνια σε ποσοστά 4,5% και 11%. Αναφέρομαι στα δύο τελευταία χρόνια.

Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και να επισημάνουμε είναι ότι η Κυβέρνηση χωρίς πολιτική, χωρίς μπούσουλα, χωρίς καν να αποδεχτεί οποιοδήποτε πόρισμα και συμπέρασμα από εκείνα τα οποία περιλαμβάνονταν στο ομόφωνο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής του 1993, δεν έχει κανένα στόχο και κανένα αποτέλεσμα. Είναι ανάγκη η Κυβέρνηση ακόμα και στο και πέντε, που είναι αυτή η περίοδος που πρέπει να είχε ολοκληρωθεί η προετοιμασία της δασοπυρόσβεσης και της γενικότερης προστασίας, να σκύψει να προλάβει ότι είναι δυνατόν, διότι οι συγκυριακές καλές επιδόσεις, όπως πέρσι, δεν μπορεί να μας οδηγούν σε εφησυχασμό, διότι οι ανάγκες και οι ενδείξεις είναι ότι θα έχουμε πολύ δύσκολη χρονιά και φέτος. Αυτό το επισημαίνουν και διάφορα πορίσματα που έχουν καταγράψει τις επικίνδυνες περιοχές, αλλά φοβάμαι ότι με την πολιτική σας και με την έλλειψη ενδιαφέροντος για τη δασική προστασία και ανάπτυξη, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για το δασικό περιβάλλον αλλά και γενικότερα για την ποιότητα ζωής μας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)