OMINIA

ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΉ ΚΑΙ τ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΎ ΜΠΑΣΙΑΚΟΎ ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΣΠΎΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΎ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΎ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Λειβαδιά 22-11-1996

Σεβασμιώτατε,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,

Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, που λαμπρύνει τις εκδηλώσεις μας,

Αγαπητοί εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της Χώρας,

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι αξιέπαινη η πρωτοβουλία των φορέων της Βοιωτίας να οργανωθούν και μάλιστα ταυτόχρονα, ώστε να συνδυαστούν, οι σημερινές εκδηλώσεις,δηλαδή:

- Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Δημητρίου Παπασπύρου,
- Το πολιτικό μνημόσυνο των έξι κορυφαίων Βοιωτών πολιτικών που διετέλεσαν Πρόεδροι της Βουλής και Αντιπρόεδροι της Βουλής και της Γερουσίας,
- Τα εγκαίνια του νέου λαμπρού κτιρίου του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, (και αξίζουν συγχαρητήρια στη Διοίκηση του Επιμελητηρίου για το έργο της),και
- Η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Οι Βοιωτοί μπορούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον του τόπου μας, την ανάπτυξη και την προκοπή του, να αναπτύσουμε πρωτοβουλίες που θα αξιοποιούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και τις παραγωγικές μας δυνατότητες και θα συνεισφέρουν στον εκσυγχρονισμό της Βοιωτίας. Παράλληλα, θα αναπολούμε και θα παραδειγματιζόμαστε από τις λαμπρές στιγμές της ιστορίας μας και θα τιμούμε όσους συνέβαλαν στην πρόοδο που συντελέστηκε μέχρι σήμερα.

Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να απονείμουμε φόρο τιμής σε μερικούς επίλεκτους Βοιωτούς πολιτικούς, που κατά καιρούς προσέφεραν με τη γνώση τους, το μόχθο τους, τις ικανότητές τους, τις διασυνδέσεις τους και τους πολύπλευρους και πολύμορφους αγώνες τους στην εξέλιξη της Βοιωτίας.

Τιμούμε σήμερα έξι κορυφαίους Βοιωτούς πολιτικούς και στο πρόσωπό τους όλους εκείνους τους πολιτικούς που από περίοπτες και επίζηλες θέσεις στην Κυβέρνηση, στη Βουλή και γενικότερα στο δημόσιο βίο της χώρας, έλαβαν, ή συνέβαλαν, στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την τύχη του τόπου.

Η σημερινή συγκυρία είναι αξιοσημείωτη, αν συνεκτιμήσει κανείς την κρίση εμπιστοσύνης που διέρχεται ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, η κάθε μορφής ηγεσία του τόπου (πολιτική, πνευματική, επιστημονική, οικονομική).

Παράλληλα, θαυμάζουμε και οφείλουμε να τιμούμε το πολύπλευρο έργο που οι παραγωγικές τάξεις και ο ιδιωτικός τομέας της Βοιωτίας επιτέλεσαν για να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των Βοιωτών.

Τιμούμε σήμερα τους Βοιωτούς πολιτικούς που με την προσφορά τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων του τόπου. Αγωνίστηκαν και οι έξι αυτοί πολιτικοί μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο για τη θεσμοθέτηση και κατοχύρωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ιδεωδών. Διετέλεσαν Πρόεδροι της Βουλής ή Αντιπρόεδροι της Βουλής και της Γερουσίας και συνέτειναν ώστε να διαμορφωθούν και στη Χώρα μας κοινοβουλευτικοί θεσμοί και πρακτικές, αντίστοιχες εκείνων που ίσχυαν ήδη στις προηγμένες δημοκρατικές κοινωνίες της Δύσης. Με τη δράση τους αναδείχθηκαν και καθιερώθηκαν ως σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες πανελλήνιας εμβέλειας.

Αρκεί να αναλογισθεί κανείς την καθυστέρηση της ομαλής λειτουργίας μιας οργανωμένης πολιτείας, λόγω της μακρόχρονης Τουρκικής κατοχής καθώς και την παρεμπόδιση της εξέλιξης των δημοκρατικών θεσμών, λόγω ανώμαλων περιόδων που παρεμβάλονταν κάθε τόσο, με πραξικοπήματα και δικτατορίες, τη γερμανική κατοχή, τους πολέμους, τον εμφύλιο πόλεμο. Γιαυτό οι προσπάθειές τους και εν τέλει η συνεισφορά τους ήταν ανεκτίμητη. Ο Γεωργαντάς, αγωνιστής του 1821 και έξι φορές Βουλευτής και Γερουσιαστής, ο Φίλων, Βουλευτής από το 1853 ως το 1879, ο Μπουφίδης, Βουλευτής από το 1874 ως το 1906 και ο Κίνιας, Βουλευτής και Γερουσιαστής από το Δίστομο, που οι απόγονοί του συνέχισαν με επιτυχία την προσφορά του στο δημόσιο βίο, είναι οι παλαιότεροι.

Ο Παπασπύρου και ο Κονίτσας είναι οι νεότεροι, που είχα την τύχη να τους γνωρίσω προσωπικά, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα και να εκτιμήσω τις ικανότητες και την προσφορά τους. Διετέλεσαν δε και οι δύο Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιαυτό αισθάνομαι περήφανος που σήμερα ως εκπρόσωπος του Κόμματός μας, και ως Βουλευτής Βοιωτίας της Νέας Δημοκρατίας απονέμω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στη μνήμη τους και στην προσφορά τους. Στέκομαι σ΄ αυτούς για λίγο.

Ο θεμιστοκλής Κονίτσας, που πέθανε το 1980 διεκρίνετο για το ήθος του, την εντιμότητά του, τον ήπιο χαρακτήρα του, την αγάπη του για την Αράχωβα και τη Βοιωτία, τους ασυμβίβαστους αγώνες για το καλό του τόπου. Δικηγόρος και νομομαθής αξιώθηκε μέσω των δημοσίων λειτουργημάτων που άσκησε ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας, ως Βουλευτής εννέα φορές από το 1935 ώς το θάνατό του, ως Υφυπουργός Συγκοινωνιών και τέλος ως Αντιπρόεδρος της Βουλής, να συνεισφέρει τα μέγιστα στο δημόσιο βίο του τόπου και στην εκλογική του περιφέρεια τη Βοιωτία.

Ο **Δημήτριος Παπασπύρου,** τον οποίο τιμούμε ιδιαίτερα σήμερα με τα αποκαλυπτήρια της προτομής του, ήταν ένας μεγάλος πολιτικός και άξιος επί σειρά ετών εκπρόσωπος του λαού της Βοιωτίας, έγκριτος διγηγόρος, συνταγματολόγος και νομομαθής, μεγάλος αγωνιστής των λαϊκών δικαίων, άνθρωπος με έντονες κοινωνικές ευαισθησίες.

Ο Δημήτριος Παπασπύρου συνέδεσε το όνομά του και τη διαδρομή του με την υπεράσπιση των δημοκρατικών αρχών και των ατομικών δικαιωμάτων, σε κάθε συγκυρία που τα ιδανικά αυτά παρεβιάζοντο και καταστρατηγούντο. Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, κατά την επταετία της Δικτατορίας, ενώπιον των δικαστηρίων, σε κάθε λαϊκό και δημοκρατικό αγώνα.

Διεκρίθη για τη βαθειά γνώση και συνείδηση των λαϊκών ανησυχιών και με κάθε μέσο αγωνίστηκε για την εκπλήρωση των προσδοκιών του λαού.

Πάντα στην πρώτη γραμμή, με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, αντιμετωπίζοντας και τους μεγαλύτερους κινδύνους, με καταπληκτική ψυχραιμία, με ανυποχώρητη αιδιοδοξία και επιμονή, με ακατάβλητη αγωνιστικότητα.

Απλός και απέριτος, υπόδειγμα εργατικότητας, προικισμένος με σπάνια οξύνεια, αφιέρωσε τη ζωή του στα κοινά και αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα για τους νεότερους.

Δεινός ρήτορας, είχε την μοναδική ικανότητα να πείθει τους συνομιλητές και ακροατές του και να μεταβάλει έτσι τη φορά των πραγμάτων.

Ως Δικηγόρος Λειβαδιάς από το 1924, ως Βουλευτής Βοιωτίας επί εννέα φορές από το 1950, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Γεωργίας και τέλος ως Προεδρος της Βουλής επί πέντε περίπου χρόνια.

Πρωτοστάτησε σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των Βοιωτών. Ποιός δεν θυμάται, λόγου χαριν. τους αγώνες του για την απαλλοτρίωση στις αρχές της δεκαετίας του 1950 υπέρ των φτωχών αγροτών, των αποξηρανθεισών εκτάσεων της Κωπαϊδας; ΄Η τη συμβολή του στην κατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου της Λειβαδιάς, καθώς και στην τουριστική αξιοποίηση της Κρύας;

Κατέστησε ευρύτερα γνωστή τη Λειβαδιά και τη Βοιωτία, που τόσο αγαπούσε, ιδίως σε μεγάλες ξένες προσωπικότητες, που είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον τόπο μας και να επωφεληθούν από την πηγαία και ανεπιτήδευτη φιλοξενία του.

Ανιδιοτελής και ανυστερόβουλος. Υπεραπίστηκε με πάθος αυτό που πίστευε ότι είναι δίκαιο και αληθινό με μόνο κριτήριο το συμφέρον του τόπου και των Βοιωτών.

Η προσφορά του είναι ανεκτίμητη, Γιαυτό ανεδείχθει άξιος της πατρίδας και του τόπου.

Κυρίες και Κύριοι,

Τα πολιτικά μνημόσυνα δεν γίνονται μόνον για να τιμηθούν οι θανόντες πολιτικοί και να καταγραφεί απλά το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησαν.

Γίνονται και για να δίδεται η ευκαιρία να αντλούνται συμπεράσματα και να αναδεικνύονται τα διδάγματα και τα φωτεινά παραδείγματα της πολιτικής τους παρουσίας και προσφοράς.

Οι έξι Βοιωτοί πολιτικοί τους οποίους σήμερα τιμούμε, άφησαν μοναδική παρακαταθήκη και αποτελούν πραγματικά λαμπρούς φάρους για τις νεότερες γενιές. Και έχουμε όλοι καθήκον, και κατ΄ εξοχήν οι Βοιωτοί, να τους θεωρούμε πρότυπα και υποδείγματα.

Κυρίες και Κύριοι,

Σε λίγο θα αρχίσει η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Καλοσωρίζω και εγώ του επίλεκτους Προέδρους και Εκπροσώπους των Επιμελητηρίων που ήρθαν στη Λειβαδιά απ΄ όλη τη Χώρα και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

Οι Εμποροβιομήχανοι, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα που σχετίζονται με την υψηλή φορολογία, τη μεγάλη ύφεση, τον πολλαπλάσιο – σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες – πληθωρισμό, την πολιτική της σκληρής δραχμής, την ακαμψία της δημόσιας διοίκησης στο χειρισμό θεμάτων που τους απασχολούν, τη γενικότερη δυσκολία στην προώθηση των ιδιωτικών και δημόσιων νέων επενδύσεων, τους δυσμενείς όρους του ανταγωνισμού, λόγω των διεθνών εξελίξεων, καθώς και των θεσμικών και άλλων εσωτερικών αδυναμιών.

Εύχομαι τα πορίσματα της Συνέλευσής σας να ληφθούν σοβαρά υπόψιν από την Κυβέρνηση, ώστε ο τομέας σας να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς και να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σημερινές προκλήσεις.

Σας ευχαριστώ